

12 ΑΠΡ. 2008

Πολιτικές πονηριές πασοκικού τύπου

του Νικ. Α.Γ. Λιναρδάτου

Τί μπορεί να συμβεί μέσα σε μία εβδομάδα. Έχει ενδιαφέρον. Στην περασμένη, για παράδειγμα. «Στό Βουκουρέστι αποτρέψαμε μία αρνητική εξέλιξη για τα έθνικά μας συμφέροντα. Η Ελλάδα ήταν αναγκασμένη να άμυνθει και τό έκαμε». Ποιανού είναι αυτή η δήλωση; Αύθόρμητα έρχεται στη γλώσσα ή άπάντηση: Του Πρωθυπουργού. Έ, λοιπόν. Λάθος. Μεγάλο. Ο άρχηγός της άξωματικής άντιπολιτεύσεως είναι πού άρχισε έτσι. Ο κ. Γιώργος Α. Παπανδρέου. Μόλις έγιναν γνωστά τά διαδραματισθέντα στό Βουκουρέστι.

Σχετικά, είναι ενδιαφέρουσα ή άντιπαράθεση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την ύπουργό Έξωτερικών. Στη Βουλή. Κατά την πρόσφατη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας. Παπανδρέου: «Και έρωτώ... Με ποιά διαπραγματευτική ισχύ θά παεί ή Ελλάδα, μέσα σε αυτό τό ζοφερό κλίμα της οικονομίας, πού έσεις έχετε δημιουργήσει, να άντιμετωπίσει θέματα όπως τό Σκοπιανό, τό Κυπριακό, τό ζήτημα του Κοσόβου... Η κυβέρνηση όφείλει να δεσμευτεί...». Μπακογιάννη: «... και σας τό είπα τό πρωί και σας ενημέρωσα λεπτομερώς και σας είπα ποιές είναι οι κόκκινες γραμμές, για να μου τις επαναλάβετε μεγαλοπρεπώς σήμερα τό θράδυ εδώ... Ο στόχος είναι να βρούμε λύση...».

Δεύτερο επεισόδιο στό σήριαλ «ΠΑΣΟΚ και Βουκουρέστι». Ο κ. Παπανδρέου ζητάει και έπισκέπτεται τόν πρωθυπουργό. Του άνέπτυξε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Πού έγιναν πλέον ταυτόσημες με αυτές της κυβερνήσεως. Τρίτο επεισόδιο. Έδήλωσε ό νέος εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου μετά τό Βουκουρέστι: «Εκεί πού όδήγησε τά πράγματα ή κυβέρνηση με τις παλιωδίες, τά διπλά μηνύματα και τό θολό τοπίο, ό πρωθυπουργός έπραξε χτές τό αυτόνοήτο. Έπραξε αυτό πού ζητούσαμε επίμονα και αυτό πού άπαιτούσε και περιμένε ό Έλληνικός Λαός. Ο πρωθυπουργός κινήθηκε στην κόκκινη γραμμή πού χάραξε εγκαιρα τό ΠΑΣΟΚ... Τό πρόβλημα όμως είναι ότι ό στόχος της Έλλάδας δέν έπιτεύχθηκε γιατί ό στόχος δέν ήταν τό βέτο... Ήταν να βρεθεί μία λύση στό ζήτημα της όνομασίας».

Επάνοδος δηλαδή στό πνεύμα της όμιλίας του κ. Παπανδρέου στη Βουλή. Τό άντικυβερνητικό. Προφανώς δέν ενημερώθηκε και δέν άντελήφθη ό εκπρόσωπος την άλλαγή της στάσεως του «κινήματος». Μπροστά στη διαφαινόμενη και έν συνεχεία έπιβεβαιωθείσα ίκανοποίηση της κοινής γνώμης για τούς χειρισμούς του πρωθυπουργού. Και τό έκαμε θάλασσα. Κατέστρεψε την πιθανότητα να έσπράξει κάτι και τό ΠΑΣΟΚ. Πού ήταν τό κίνητρο της έπισκέψεως στον πρωθυπουργό. Τόν έβαλαν λοιπόν να συμμαζέψει τά άσυμμάζευτα: Συνεντεύξεις επί συνεντεύξεων. Έμβολωματικές. Σε τηλεοράσεις και ραδιοφωνα. «...Δέν υπήρχε ένα στοιχείο μεγαλοψυχίας σε μία στιγμή πού τό επέβαλλε, άν μη τι άλλο, τό γενικό αίσθημα έθνικής εύφορίας». Δημοσιογραφικό σχόλιο.

Περίεργη ή ελληνική δημοσιογραφική λογική. Προτού καλοκαταλάβουμε τί συνέβη, νέο τροπάριο. Η διπλωματία... των όπλων. Βλέπουν πίσω από τή στάση των διαφόρων χωρών πραγματοποιημένο ή άναμενόμενο άλισθηρίσι. Ο Σαρκοζύ για τις φρεγάτες και τό Rafale. Για δουλειές πέντε δισεκατομμυρίων ό Καραμανλής στη Μόσχα. Να πάσουμε να αγοράζουμε από τούς Άμερικανούς. Έγώ, να σας πώ την άμαρτία μου. Έπίστευα ότι αγοράζουμε όπλα γιατί τά χρειαζόμαστε. Και ότι επιλέγουμε εκείνα, με τά όποια κάνουμε καλύτερα τή δουλειά μας. Με τό χαμηλότερο κόστος. Όσο για τό πόσο επηρεάζονται από αυτά οι πολιτικές αποφάσεις... Η άμερικανική κυβέρνηση άνέθεσε σε εύρωπαϊκή εταιρεία μία προμήθεια άεροπλάνων ύψους 35 δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Η πρώτη παραγγελία. Μπορεί τελικώς να ξεπεράσει τά 100 δισεκατομμύρια. Έν τούτοις διεφώνησαν. Οί Εύρωπαίοι. Τό πρόγραμμα άναπτύξεως του άεροσκάφους 5ης γενιάς F-35 (JSF) είναι ύψους 298,94 δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Για να λάβουμε μία ιδέα των μεγεθών. Και της δικής μας ισχύος εξαγοράς κυβερνήσεων!

Την ίδια εβδομάδα. Ο σύντροφος Άλέκος Άλαβάνος στη Βουλή ειρωνεύθηκε ότι δέν πρέπει οι καθηγητές του Διοικητικού και του Συνταγματικού Δικαίου να εκλέγονται βουλευτές. Γιατί επέκριναν κάποιες από τις ενέργειές του. Προσφάτως ό σύντροφος Άλέξης Τσίπρας είχε πει: «Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δέν έχει δικαίωμα να λέει ότι είναι άριστερός». Μία νέα άντίληψη περί δημοκρατίας. Προοδευτική!

Έψηφίστηκε τελικά τό άσφαλιστικό νομοσχέδιο. Τή Δευτέρα. Όπως ήταν από την άρχή θέβαιο πώς θά γίνει. Άν, αντί για τή μάταιη αντίθεση, ξεδουότανε λίγη ενέργεια και σκέψη για βελτιωτικές προτάσεις! Τί κρίμα!

«Γιά πάντα... Έλληνας ό Ρεχάγκελ». Ο Γερμανός τεχνικός ανανέωσε τή σύμβασή του με την έθνική μας. Του ποδοσφαίρου. Υπήρξαν και παλιότερα πολλοί και μεγάλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δομάζος, Παπαϊωάννου, Κούδας, Καμάρας. Καλύτεροι από τούς σημερινούς. Η Έλλάς όμως ήταν τότε στην 63η θέση. Στην άξιολογική κατάταξη της Διεθνούς Όμοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA). Την ανέβασε στην 8η. Παγκοσμίως. Ο Ρεχάγκελ. Άβιαστο συμπέρασμα. Κάτι της έλειπε. Και τό προσέθεσε ό Ρεχάγκελ. «Έφερε άλλον άέρα στο ποδόσφαιρό μας». Είπε ό άμυντικός Γιάννης Γκούμας.

Πάνω των συνδικαλιστών του ΟΤΕ λέει: «Ο ΟΤΕ ΠΩΛΕΙΤΑΙ. ΠΑΤΙ;». Η άπάντηση. Διότι θέλει τόν Ρεχάγκελ του, Τόν Γερμανό του. Για να βγει από την καθυστέρηση, στην όποια βρίσκεται από πολλών δεκαετιών. Τό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ μας κατατάσσει στην 56η θέση μεταξύ 127 χωρών. Παρά τά όσα ξεδουήθηκαν για βελτίωσή του. Τά crash προγράμματα με εύρωπαϊκή χρηματοδότηση. Συρόμενος από τή μύτη από Siemens και Inpacom. Μή λησμονάμε ότι από τις τηλεπικοινωνίες έξαρτάται ή πρόοδος μιάς χώρας.

Και ή διαμετρική αντίθεση. Η όμάδα άρσεως βαρών. Ο προπονητής της. Είπε ό Όλυμπιονίκης Πύρρος Δήμας: «Είναι ίσως ή χειρότερη στιγμή στην ιστορία της ελληνικής άρσης βαρών. Κανένας δέν είναι άμοιρος εύθυνών».