

Τί είπε ο Άρειανός

του Νικ. Λ.Γ. Λιναρδάτου

Επί τέλους. Επιβεβαιώνεται ότι ο πλανήτης Άρης κατοικείται. Τά UFO είναι άρειανά διαστημικά σκάφη. Ένα από τὰ ὅποια προσγειώθηκε στήν χώρα μας. Καί ὁ πρῶτος Άρειανός κυκλοφορεῖ ἀνάμεσά μας. Προχτές Τετάρτη μάλιστα περνώντας τὰ διόδια ἐδήλωσε: «μεταρρυθμίσεις σημαίνει αὐξήσεις». Γιατί ἀκρίβην τὰ διόδια. Μερικά λεπτά (τοῦ εὐρώ). Ἀκρίβην τὰ ἀμνοερίφια. Οἱ ντομάτες. Για ὁμοιοκαταληξία καί οἱ πατάτες. Ἀκρίβην τὰ ἀκτοπλοϊκά εἰσιτήρια.

Έκαμε συγκρίσεις. Μέ τίς τιμές τοῦ 2003. Ὃταν συνέλεξε λάθρα τοτινοῦς τιμοκαταλόγους. Μέ τούς ὁποίους κάνει τή σύγκριση. Ὃλα πάμφθηνα τότε. Ὃ λαός πανευτυχῆς ἐχόρευε τό Πάσχα. Ζεῖμπεκιές. Γνήσιες ἑλληνικές. Καί ὁ ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν μας. Γυροβολιές. Τραγούδια ὄλο χαρά καί αἰσιοδοξία. Ρεμπέτικα. Ἀνατολίτικα. Ἀχ καί θάχ! Ὃποία ἀλλαγὴ σήμερα! Ὃποία κατάπτωση! Τόσο πῖο ἀκριβὰ ὄλα. Δέκα εὐρώ τό ντόπιο (ἔχει ἄλλη γεύση αὐτό) ἄρνι. Τοῦ γάλακτος. Ἀσε τό κασικᾶκι. Αὐτά βλέπει ὁ Ραμπούσης. (Οἱ Ἀρειανοί δέν βαφτίζονται. Ἐταί τὰ ὀνόματά τους εἶναι μονολεκτικά. Ὃπως τῶν ἀρχαίων προγόνων μας). Καί φρίττει. Σημείωση: Κάθε ὁμοιότητα μέ σημερινά γεγονότα καί πρόσωπα εἶναι ἐντελῶς συμπτωματική. Χωρίς κανένα ἰδιαίτερο νόημα.

Εἶναι προφανές ὅτι ὁ Ἀρειανός δέν ἐδιάβασε τίς πρωινές ἐφημερίδες. Ἴσως δέν καλοκαταλαβαίνει ἑλληνικά. Γράφουν πολύ ἐνδιαφέροντα πράγματα. Ἡ «Καθημερινή» γιά παράδειγμα. Ὃ τίτλος: «Πεινοῦν ὄλο καί περισσότεροι ἄνθρωποι στή γῆ». Ὃπότιτλος: «Αἷτια ἡ αὐξησὴ τῶν τιμῶν καί ἡ παραγωγή βιοκαυσίμων». Ἀπό τό Λονδίνο οἱ πληροφορίες. Ἡ κυρία Χ. Σιράν, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Παγκοσμίου Προγράμματος τοῦ ΟΗΕ γιά τὰ τρόφιμα (WFP) παρατήρησε, μιλώντας στό BBC, ὅτι ἡ τιμὴ τοῦ ρυζιοῦ αὐξήθηκε ἀπὸ 460 σέ 1.000 δολᾶρια ὁ τόνος μέσα σέ ἑφτά μόλις ἑβδομάδες. Ἡ τιμὴ τοῦ σταριοῦ, τοῦ ρυζιοῦ καί τοῦ καλαμποκιοῦ διπλασιάστηκε παγκοσμίως τόν περασμένο χρόνο. Ἐτόνισε μάλιστα ὅτι σημαντικό ρόλο στίς αὐξήσεις αὐτές παίζει ἡ προώθηση τῶν βιοκαυσίμων. Ὃπό τήν πίεση τῶν οἰκολόγων καί τῶν πολυώνυμων οἰκολογικῶν ὀργανώσεων. Αὐτό τό τελευταῖο τό λέω ἐγώ.

Άλλος περίεργος τύπος. Γκόρντον Μπράουν. Στυφός, Βρεταννός πρωθυπουργός. Ὃπογράμμισε χτές ὅτι οἱ αὐξήσεις στίς τιμές τῶν τροφίμων συνιστοῦν ἀπειλή γιά τήν εὐημερία τοῦ πλανήτη (ἐπὶ τοῦ ὁποῦ καί ἡ χώρα μας). «Εἶμαστε ὑποχρεωμένοι νά ἐξετάσουμε σέ βάθος τόν ἀντίκτυπο τῶν ἐναλλακτικῶν καυσίμων στήν παραγωγή τροφίμων, ἀλλά καί στό περιβάλλον». Ἐπισημάνσεις τοῦ κ. Μπράουν. Ὃ Ἑλληνας Εὐρωπαῖος Ἐπίτροπος ἀσχολεῖται μέ τή θερμομέτρησή μας. Πάσχουμε ἀπό τήν ἀσθένεια τοῦ Κυότο.

Ἡ τιμὴ τοῦ πετρελαίου ξεπέρασε τὰ 120 δολᾶρια τό βαρέλι στή Νέα Ὃρκη. Τά ἑλληνικά πλοῖα κινοῦνται μέ ἄνθρακα. Δέν μοιάζουν ἰστιοπλοϊκά. Σκέφτεται ὁ Ραμπούσης. Ἐπομένως τό κόστος λειτουργίας τους δέν πρέπει νά ἐπηρεάζεται ἀπό τήν αὐξησὴ τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου. Ὃυτε κατὰ συνέπεια τὰ ναῦλα. Φταῖνε οἱ πλοιοκτῆτες. Γι' αὐτό τούς λένε ἐφοπλιστές. Ἐχουν στραμμένα τὰ ὄπλα τους κατὰ τῶν ἐπιβατῶν. Τά πανάκριβα εἰσιτήρια. Ἐνῶ, ἄν ἀνήκαν στό κράτος! Τά εἰσιτήρια σταθερά. Για τὰ ἐλλείμματα τό κράτος. Τά λεφτά πού τοῦ λείπουν τὰ κόβει ἀπό τόν τοῖχο. Λέει ὁ θυμόσοφος λαός. Δές πῶς τὰ καταφέρνει μέ τήν Ὃλυμπιακή.

Άφσα γιά τό τέλος τὰ περί ἀκρίβειας τῶν τροφίμων. Ὃ Ἀρειανός δέν μπορεῖ νά καταλάβει τό σύστημα πού ἐπικρατεῖ στή γῆ. Αὐτή ἡ καταραμένη ἡ παγκοσμιοποίηση. Ἄλλοῦ. Στόν Ἀρη, θέλω νά πῶ. Ἐκεῖ τὰ πράγματα εἶναι ἀπλά. Ἡ περίπου. Ἡ κάθε χώρα (ὑπάρχουν καί ἐκεῖ) παίζει τό παιγνίδι μόνη τῆς. Μέσα στά σύνορά τῆς. Τρῶνε ὅ,τι παράγουν. Δέν ἔχει ντομάτα ἀπό τό Ἰσραήλ. Τό καταχεῖμνω. Ὃυτε κεράσια τόν Φλεβάρη. Ἀπό τήν Ἀυστραλία. Ἐταί οἱ ἄνθρωποι, οἱ Ἀρειανοί ἐννοῶ, δέν γκρινιάζουν. Πού ἡ ντομάτα τόν Δεκέμβρη ἔχει 3-4 εὐρώ καί τὰ κεράσια 40 εὐρώ. Γιατί δέν ὑπάρχουν καθόλου. Δέν εἰσάγονται. Δημιουργεῖται βέβαια ἕνα μικρό πρόβλημα. Δέν ἔχει τό MEGA (στόν Ἀρη) θέμα νά ἐπικρίνει τήν κυβέρνηση. Νά ζητάει τήν παραίτησή τῆς. Για τήν ἀκρίβεια τῶν ζαρζαβατικῶν. Τῶν ἐκτός ἐποχῆς.

Καί ἐδῶ, στή γῆ μας. Ὃπήρχε μιὰ φορά καί ἕναν καιρό τέτοιο σύστημα. Τό εἶχαν ἐφαρμόσει δύο μεγάλοι δημοκράτες. Στίς χώρες τους. Ἀδόλφος Χίτλερ. Ἰωσήφ Βισσαριόνοβιτς Τζουγκασβίλι. Γνωστότερος ὡς Ἰωσήφ Στάλιν. Τὰ ὀνόματά τους. Σιτάρκεια. Αὐτάρκεια. Καί οἱ ἄλλες ἐπάρκειες. Ἡ πολιτική τους. Αὐτά σκεφτόταν ὁ καλός πολίτης. Τήν ὠρα πού ἐδιάβαζε τήν τρομερή κουθέντα. Τήν ὁποῖαν ἐξεφούρνισε ὁ Ραμπούσης στά διόδια: «Ὃ λαός βιώνει τό πῖο ἀκριβὸ Πάσχα». Αὐτό εἶναι. Ψηφίστε ΠΑΣΟΚ. Τό Ἀεροδυναμικό. Μᾶς ἐρχεται ἀπό τόν Ἀρη μέ ποδήλατο.