

Υπάρχει τόση φτώχεια στην Ελλάδα;

του Νικ. Α.Γ. Λιναρδάτου

Κατ' εὐθείαν στο θέμα. Αὐτή ἡ ἱστορία γιά φτώχεια καί δυστυχία, πού ὑποστηρίζεται πώς μαστίζουν τόν ἑλληνικό λαό, γίνεται ὠρες-ὠρες ἐνοχλητική. Πρῶτα γιατί τά κινήτρά της εἶναι ἰδιοτελή. Ἄρα στερεῖται ἠθικῆς βάσεως. Ὑστερα γιατί δέν εἶναι ἀκριθής. Δέν θά ἰσχυρισθῶ πώς δέν ὑπάρχουν συμπατριῶτες μας, οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπίζουν οξὺ-τάτο οἰκονομικό πρόβλημα: μέχρι καί ἐπιβιώσεως πιθανῶς μερικοί. Γιά ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ὅμως. Ὅχι καί ὅτι οἱ μισοί Ἕλληνες πεινάμε. Γιατί ὡς ἐκεῖ φτάνει ἡ προπαγάνδα τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τῶν «ἄλλων δημοκρατικῶν δυνάμεων». Μέ τήν ἀμέριστη καί ἀποτελεσματική ὑποβολή τῶν τηλεοπτικῶν καναλιῶν πρὸς ἐξυπηρέτηση τῶν ἀνομολόγητων σκοπῶν τῆς ἰδιοκτησίας τους.

Εἶναι πολύ δύσκολο, ὁμολογουμένως, νά περιγραφεῖ μέ ἀκρίβεια καί αὐθεντικότητα μία κοινωνία. Κατορθωτό ἴσως μόνο ἀπό συγγραφεῖς μέ βαθιές κοινωνικές εὐαισθησίες (Κάρολος Ντίκενς, Κωνσταντῖνος Θεοτόκης σ' ἐμᾶς). Γι' αὐτό χρησιμοποιοῦνται καί περιγράφονται ἐνδεικτικά περιστατικά: καί βεβαίως στατιστικά στοιχεία ἀπό τά ὁποῖα μπορεῖ κανεὶς νά συναγάγει χρήσιμα συμπεράσματα προσεγγίζοντα τήν πραγματικότητα. Λέω λοιπόν νά παραθέσω μερικά.

Θά ἀρχίσω μέ τόν δείκτη ἀνθρώπινης ἀναπτύξεως (Human Development Index) τῶν Ἠνωμένων Ἐθνῶν. Εἶναι ἕνας συνδυασμός κατὰ κεφαλὴν ἐγχώριου προϊόντος μέ δύο ἄλλους δείκτες: τό ποσοστό ἐγγραμμάτων καί τό προσδόκιμο ὄριο ἐπιβιώσεως. Ἡ χώρα μας λοιπόν μέ κριτήριο αὐτόν τόν δείκτη κατατάσσεται στήν 24ῃ θέση μεταξύ 177 κρατῶν: δύο μόνο θέσεις κάτω ἀπὸ τῆ Γερμανία. Βαθμολογεῖται μέ 0,926 (ἄριστα ἢ μονάδα). Στούς μερικότερους δείκτες: Καταλαμβάνει τήν 29ῃ θέση μέ βάση τό ἀκαθάριστο ἐγχώριο προϊόν (κατὰ κεφαλὴν) σέ ἰσοτιμία ἀγοραστικῆς δυνάμεως. Τήν 35ῃ θέση μέ κριτήριο τό ποσοστό (96% ἐπὶ τοῦ πληθυσμοῦ) τῶν ἐγγραμμάτων. Τήν 8ῃ θέση μέ κριτήριο τό ποσοστό (99%) τῶν ἐγγεγραμμένων στίς τρεῖς βαθμίδες τῆς ἐκπαίδευσως. Τήν 22ῃ θέση μέ βάση τόν προσδοκώμενο χρόνο ἐπιβιώσεως (πηγή: Human Development Report 2007-2008).

Ἡ ἀνθρωπότητα ἀπ' ἄκρου εἰς ἄκρον συνταράζεται ἀπὸ δύο μάστιγες: ἀπὸ τόν περασμένο χρόνο. (Τό ΠΑΣΟΚ καί οἱ ἄλλοι ἀντιπολιτευόμενοι ἔκαναν ἔως προχθές ὅτι δέν θλέπουν). Ὑπάρχει πρῶτα μία ἐκτός ἐλέγχου ἐκρηξη τιμῶν προϊόντων καί εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης: κυρίως τῶν καυσίμων καί τῶν τροφίμων. Ὑστερα ἔχει ἐπικαθίσει ἐπὶ τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας μία πρωτοφανῆς θαυότατη κρίση. Μέ ἀπροσδιόριστες συνέπειες καί ἀβέβαιη ἔκβαση. Οἱ οἰκονομίες μεγάλων καί ἰσχυρῶν ἐθνῶν κλονίζονται. Ἐπιχειρηματικοὶ κολοσσοὶ χρεωκοποῦν: ἢ καταπίνονται ἀπὸ ἄλλους ὑγιέστερους: ἢ τέλος ἐθνικοποιοῦνται: μερικῶς ἢ πλήρως. Θέματα καθημερινῆς εἰδησιογραφίας.

Ὡς πρὸς τίς ἐθνικὲς οἰκονομίες διαφόρων κρατῶν

- Ἰσπανία: «Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἐπλήξε τούς σοσιαλιστές, οἱ ὁποῖοι ἔχασαν τό προβάδισμα τῶν 3,5 μονάδων ἐναντι τῆς κεντροδεξιᾶς... Ἐν ὄψει τῆς κρισιμότητος τῆς κατάστασης ὁ [πρωθυπουργός] Θαπατέρο ἀνακοίνωσε χθές ὅτι ἐντὸς τῶν ἐπόμενων ἡμερῶν θά ἀπευθύνει ἐκκλήση στὸν Μαριάνο Ραχάι γιά νά μιλήσει μαζί του γιά τήν οἰκονομικὴ κρίση. Ζήτησε ἐπίσης ἀπὸ τόν ἀρχηγό τῆς ἀντιπολίτευσης νά ἀναγνωρίσει ἔστω γιά μία φορά τά δυνατὰ σημεῖα τῆς ἰσπανικῆς οἰκονομίας καί νά μὴ ἐπικρίνει τούς προϋπολογισμούς χωρὶς νά τοὺς ἔχει διαβάσει». («Ἡ Καθημερινή», 30 Σεπτεμβρίου). Μεσογειακὲς ὁμοιότητες. Μέ μία σημαντικὴ διαφορὰ: τήν ἐκκλήση.

- Μεγάλῃ Βρετανία: Ὁ ὑπουργός Ὑγείας Ben Bradshaw σχολιάζει συντριπτικὴ ἴητα τῶν Ἐργατικῶν σέ ἐπαναληπτικὴ ἐκλογή: «Πρόκειται γιά τραγικὸ ἀποτέλεσμα. Εἶναι ὡστόσο γνωστό ὅτι ὅταν ὁ λαὸς δυσανασχετεῖ ἀπὸ τίς αὐξήσεις στίς τιμές τῶν καυσίμων καί τῶν τροφίμων ξεσπάει πάντα στήν κυβέρνηση...».

- Γερμανία καί Εὐρώπη: «Μέ καλὴ τύχη ἡ Γερμανία ἀντιμετωπίζει ἀπογοήτευση, ὄχι καταστροφή [...] Ὑπάρχουν τρεῖς εὐρύτεροι λόγοι ἀνησυχίας γιά τίς προοπτικὲς τῆς Εὐρωζώνης. Ἐνας εἶναι τό νόμισμα... Ὁ δεῦτερος: οἱ εὐρωπαϊκὲς τράπεζες παραμένουν ἐπικίνδυνα ἐκτεθειμένες... Καί ὁ τρίτος: οἱ γνωστὲς δομικὲς ἀδυναμίες τῶν μεγαλύτερων οἰκονομιῶν τῆς Εὐρωζώνης» (The Economist, 25 Σεπτεμβρίου).

Τώρα ἡ ἀντίθεση: «Μελέτες ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἰταλίας καί οἰκονομικοὺς ἀναλυτὲς καταλήγουν πώς ἡ ἔκθεση τῆς Ἰταλίας στήν κρίση τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος τῆς Wall Street εἶναι ὄχι πολὺ μεγάλη. Ὅπως τό θέτει ὁ Fabio Pampolli τοῦ CERM, ἑνὸς think-tank, «τό νά μὴ ἔχεις ἀνεπτυγμένους κεφαλαιακὲς ἀγορὲς παραδόξως εἶναι πλεονέκτημα σέ αὐτὴν τὴν κατάσταση». (The Economist, 30 Σεπτεμβρίου).

Μεσογειακὲς καί ἐδῶ ὁμοιότητες: ἄλλης μορφῆς. Γιατί πράγματι καί σ' ἐμᾶς ἡ παρούσα παγκόσμια κρίση εἶναι, ὡς τώρα, λιγότερο αἰσθητὴ. Ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία εἶναι ἀσφαλῶς πιὸ καθυστερημένη ἀπὸ τὴν ἰταλική. Ἄρα μεγαλύτερο τό πλεονέκτημά της. Ἡ προέκταση τοῦ συλλογισμοῦ. Τό τραπεζικὸ σύστημα στήν Ἑλλάδα –μου ἐξήγησε διεθνῆς τραπεζίτης– εἶναι πολὺ πιὸ ἀνθεκτικὸ, γιατί δέν ἔχει ἐμπλακεῖ στήν ἀγορὰ παραγῶν καί ἄλλων ἐπισημῶν σύνθετων χρηματιστηριακῶν προϊόντων: λόγω ἀνεπαρκούς γνώσεως καί ὑστερήσεως. Ἀκόμα ἐπειδὴ ἡ μεγάλη κερδοφορία τῶν τελευταίων ἐτῶν ἐπέτρεψε στίς ἑλληνικὲς τράπεζες νά στραφοῦν πρὸς ἀσφαλέστερες ἐπενδύσεις: πού ἀπαιτοῦν κεφαλαιακὴ εὐρωστία. Ὅπως ἡ ἐπέκταση τῶν ἐργασιῶν τους ἐκτός Ἑλλάδος. Ἡ κερδοφορία, ἢ τόσο κακολογηθεῖσα. Ἀπὸ ὅλες τίς «δημοκρατικὲς δυνάμεις»: πού νοσταλγοῦν μία Ἑλλάδα-Κούβα τοῦ Κάστρο. Εἶναι λοιπόν σωτήριες γιά τό τραπεζικὸ σύστημα καί τὴν ἐθνικὴ οἰκονομία ἡ μεγάλη κερδοφορία καί ἡ ὑστέρηση.

Ἡ συνέχεια στήν τελευταία σελίδα

Η συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Υπάρχει τόση φτώχεια στην Ελλάδα;

του Νικ. Α.Γ. Λιναρδάτου

Εξειδικεύοντας θά προχωρήσω με την παράθεση ορισμένων στοιχείων τα οποία έρχονται σε κατά μέτωπο σύγκριση με την εικόνα φτώχειας, πείνας και κακομοιριάς που προβάλλουν, για τούς δικούς τους σκοπούς ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Πρώτο λοιπόν. Δεν παρατηρείται ουσιαστική ύφεση της ελληνικής οικονομίας κατά το τρέχον έτος ούτε προβλέπεται για το επόμενο. Ρυθμός ανάπτυξης 3,5% συγκρινόμενος με 1,8% της Ευρωζώνης. Ίδιωτική κατανάλωση κατά το έφτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2008 αύξηση σε αξία κατά 4% (έναντι του αντίστοιχου περυσινού) που σημαίνει ότι ο όγκος των πωλήσεων δεν παρουσίασε πτώση. Σε σταθερές τιμές παρουσίασε όριακή αύξηση (0,2%). (Πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας). Συμπέρασμα: Μηδαμινές αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων παρά την ακρίβεια. Ίσως να διαφαίνεται κάποια περισσότερη περίσκεψη. Επιτέλους.

Μερικές ένδειξεις. Για τη φτώχεια: Διαβάζω στον «Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής» (5 Οκτωβρίου): «Μέχρι τον Ιούλιο οι καταθέσεις των νοικοκυριών είχαν αυξηθεί κατά 12,67 δισεξάμηνια... σε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο». Τα πεινασμένα νοικοκυριά! Άλλο. Κύκλος εργασιών της «BMW ΕΛΛΑΣ» το 2007: 320.009.853 ευρώ έναντι 244.277.178,78 του προηγούμενου χρόνου, αύξηση 31%. «ROLEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»: Πωλήσεις αξίας 27.850.006,13 ευρώ το 2007: 24.190.430,24 το 2006, αύξηση 15%. «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.»: Πωλήσεις (από 1.7.2007 μέχρι 30.6.2008) 446.780.856,37 ευρώ έναντι 424.206.121,69 της προηγούμενης εταιρικής χρήσεως. Προϊόντα λαϊκής καταναλώσεως. Αύξηση 5,32%.

«**Πρωτοφανείς είναι** οι διαφορές στις τιμές των επώνυμων προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες... Κατά μέσον όρο οι διαφορές, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, κινούνται μεταξύ 20% και 30% ...» («Τά Νέα» 12.01.2008). Τα πουλούν ακριβά διότι υπάρχει πελατεία ή όποια τα αγοράζει ανεξοίαστα. Πουλιούνται από υποκαταστήματα, που έχουν ανοίξει, σε πλείστες επαρχιακές πόλεις. Όχι μονάχα στην Αθήνα, την πλούσια (όπως θά επιχειρήσουν να πουν οι πονηροί). Άλλο. Τίτλος της «Ελευθεροτυπίας» (19.09.2008): «Στά σκαριά έμπορικά κέντρα 600.000 τετραγωνικών μέτρων στην περιφέρεια». Στην περιοχή Αθηνών αναμένεται να λειτουργήσουν νέα έμπορικά κέντρα έμβαδού 170.000 τ.μ. αναφέρεται στο κείμενο.

Άλλου είδους. Την περασμένη Κυριακή (5 Οκτωβρίου) στη διαδρομή από Πάτρα προς Κόρινθο έκινούνταν τόσο (νεόπτωχοι) αυτοκινητιστές (γιωταχήδες), ώστε στα διόδια του Ρίου οι ούρες είχαν μάκρος χιλιομέτρων. Βράδι. (Δέν πάει να φτάσει δύο και τρία ευρώ τό λίτρο! Τό χαβά μας. Καί άσε τά κανάλια να χτυπιούνται για την τιμή της βενζίνης). Αναγκάστηκαν οι εισπράκτορες των διοδίων να ανοίξουν ελεύθερες τις πύλες. Είς θάρος του δυσπραγούντος κρατικού κορβανά. Καί τό τελευταίο: Πάνω από 75.000 παρακολούθησαν την πρόσφατη συναυλία της Madonna στο ΟΑΚΑ. Νέοι καί νέες, μεσόκοποι καί μεσόκοπες, γριές καί γέροντες. Παρά τό πολύ τσουχτερό εισιτήριο, καί τόν άπειλητικό καιρό. Μή μου πείτε ότι όλοι αυτοί προσήλθαν άθρόοι για να διαψεύσουν τις περί φτώχειας κραυγές του ΠΑΣΟΚ καί των «άλλων (μή) δημοκρατικών δυνάμεων»!