

Μοχθηρή δύναμη

του Νικ. Α. Γ. Λιναρδάτου*

«Ομοίως έπισφαλές μαινομένω δοῦναι μάχαιραν καί μοχθηρώ δύναμιν».

Ίάμβλιχος

Αυτό πλέον είναι τρελό. Θά ξεσηκωθούν καί οι πέτρες. Άκούστε λοιπόν. Χθές έλαβε χώρα ένα γεγονός, ένα, ός τό χαρακτηρίσουμε, σημαντικό έλληνικό γεγονός. Γράφει ή «Καθημερινή»: «Αίσθηση προκάλεσε διεθνώς ή εξαγορά από την Έθνική Τράπεζα της τουρκικής Finansbank. Η κίνηση αυτή, πού λίγα χρόνια πριν ήταν άδιανόητη, σχολιάστηκε από τά μεγαλύτερα διεθνή μέσα ένημέρωσης καί προκάλεσε αίσθηση καί πικρόχολα σχόλια στή γειτονική χώρα... Μετά την κίνηση αυτή, πού είναι ή μεγαλύτερη επένδυση έλληνικού επιχειρηματικού οργανισμού στό έξωτερικό...».

Ε! Λοιπόν αυτό τό γεγονός δέν υπήρξε γιά τά κανάλια (της συμφοράς) Mega καί ANTENNA. Παρηκολούθησα τά κεντρικά καί τά μεταμεσονύκτια δελτία τους ειδήσεων. Αύτή ή τόσο σημαντική εξαγορά, δέν υπήρξε, δέν έγιναν δηλώσεις από τούς προέδρους των έμπλεκόμενων τραπεζών, δέν άνεστάλη ή διαπραγμάτευση των μετοχών τους στό αντίστοιχα χρηματιστήρια (γιά τούς τηλεθεατές των δύο, πιθανώς καί άλλων, καναλιών)!

Τά γεγονότα, όσα μπόρεσα νά συγκρατήσω, της χθεσινής ήμέρας, όπως τά μετέδωσαν τά δύο κανάλια (της συμφοράς) ήταν: Η συμφωνία ΓΣΕΕ καί ΣΕΒ γιά τή συλλογική σύμβαση 2006-7 (μέ παραπληροφόρηση του Mega ως προς τό ύψος των αύξήσεων, έλέχθη ότι έπετεύχθη 11% εναντι 2 καί κάτι, πού είχε προτείνει ο ΣΕΒ, άρα πανωλεθρία της έργοδοσίας, ένώ, όπως έδήλωσε καί ο ΠΑΣΟΚος Πρόεδρος της ΓΣΕΕ ή μέση αύξηση γιά τά δύο χρόνια είναι 3,9% καί 3,4%).

Άκολουθεί πολυλογία περί αύξήσεως της τιμής της βενζίνης. (Αν είναι δυνατόν νά άποτελεί είδηση κάτι, πού γνωρίζουμε όλοι, γιάτί όλοι μας πληρώνουμε τό γέμισμα του ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μας.) Είναι όμως θέμα πού βοηθάει αντιπολιτευτικώς κατά της κυβερνήσεως. Άφήνεται νά ύπονοηθεί, όταν δέν εκφράζεται εύθέως, ότι τί κάνει ή Κυβέρνηση:

Αύξήσεις στήν πάγια εισφορά του ΟΤΕ καί άναμένεται καί αύξηση μεγάλη στό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Καί γιά σάλτσα, προκαταβολική περιγραφή των άπειλουμένων αντίδράσεων των υπαλλήλων του ΟΤΕ κατά της ιδιωτικοποίησης της εταιρείας.

Έκτενές ρεπορτάζ μέ δηλώσεις καί κόντρα-δηλώσεις Άβραμόπουλου-Κακλαμάνη μέ συμπλήρωμα άναμενόμενη σύγκρουση Άλογοσκούφη-Λιάπη (άρα δέν ύπάρχει Κυβέρνηση).

Ένταση μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας. Η Ντόρα ήταν περισσότερη, έγινε γεράκι (χωρίς καμμία έμβάθυνση).

Ο Γιώργος Παπανδρέου στόν Έβρο χορεύει τοπικούς λαϊκούς χορούς καί είναι μιά χαρά ντυμένος γιαούρτι (no comment).

Ταραχές στήν Κωνσταντινούπολη καί προετοιμασία άπεργιών στή Γαλλία. Στήν Ίταλία ή δολοφονία του νηπιού Τομάζο μέ τόσο δακρύβρεχτο τρόπο πού καταστρέφεται κάθε τραγικό στοιχείο από την τραγωδία (στόν ANTENNA). Πεντάδυμα καί πεντάδυμα πρό είκοσαετίας. Μέ έσωσε ή Νατάσα. AGB καί δήλωση Ρουσόπουλου. Οι μικροπωλητές στό σταυροδρόμιο.

Άσφαλώς κάποια θέματα θά μου ξέφυγαν καί ή σειρά των ειδήσεων, άρα καί ή άξιολόγηση της σημασίας τους, κάπως έτσι.

Καί τώρα γιά την είδηση, ή μάλλον την μη είδηση γιά την Έθνική Τράπεζα. Γιά τό Mega άπόλυτη μη είδηση. Πουθενά στό δύο δελτία του πού προανέφερα. Στόν ANTENNA, στό κεντρικό δελτίο ήταν κυριολεκτικά ή τελευταία είδηση, στίς έννιά παρά τέταρτο, διάρκειας περί τό ένα λεπτό, ξερή άνακοίνωση του γεγονότος χωρίς καμμία έπεξεργασία. Στό μεταμεσονύκτιο δελτίο ή είδηση, περισσότερο συντετμημένη στό μέσο περίπου του δελτίου.

Προσπαθώ νά εύρω κάποια εύλογη, ή έστω εύλογοφανή έξήγηση. Υποτίθεται πώς είμαστε εύαίσθητοι στίς περι ήμών κρίσεις των ξένων. Γιατί λοιπόν μιά είδηση, ή όποια από την πρώτη στιγμή άπασχόλησε εύρύτατα καί εύμενώς τά μεγάλα διεθνή μέσα έπικοινωνίας παραπετιέται έτσι; (Σημείωση: Υποστήριξα ως άρμόδιος ύφυπουργός τον πρώτο νόμο γιά την ιδιωτική τηλεόραση, γιάτί πίστευα πώς σέ αύτήν την χώρα ισχύουν καί εφαρμόζονται οι νόμοι, πού ψηφίζονται από τη Βουλή των Έλλήνων, καί νόμιζα πώς ύπάρχει αυτό πού λέμε αίσθημα κοινωνικής εύθύνης. Μεα ειπρα.)

Οι πολλές σκέψεις μέ όδήγησαν σέ δύο πιθανές έκδοχές. Η πρώτη: Πρόκειται γιά πολύ σημαντικό γεγονός, ένα είδος άποθάσεως οικονομικής στήν Κωνσταντινούπολη, έπιτυχία έπομένως (έτσι θά περάσει στό μυαλό των τηλεθεατών) κυβερνητική. Άς τό θάψουμε. Δεύτερη έκδοχή: Περίμεναν τή γραμμή του ΠΑΣΟΚ, τό όποιο εύρέθη άνέτομο. Μπορεί καί τά δύο νά ένήργησαν μαζί. Ο ANTENNA, έλάχιστα πιδ εύκαμπτος, προφανώς εις άναγνώρισιν της έκλογής του Προέδρου του από την Κυβέρνηση στήν επίζηλη προεδρία της Έλληνικής Όλυμπιακής Έπιτροπής.

Καί τί μπορεί νά γίνει; Θά διερωτηθεί ο προσεκτικός άναγνώστης. Άπάντηση: Δύο άποφάσεις επιβάλλονται. Τό κοινό: Μή βλέπετε τηλεόραση (καί ή κρατική δέν είναι όαση άλλα πάντως καλύτερη). Βλάπτει σοβαρώς την κοινωνία μας καί έσας προσωπικώς. Μήν αφήνεται νά σας παραπληροφορούν, νά σας παραπλανούν, νά σας παρασύρουν. Η Κυβέρνηση: Άς κυβερνήσει επί τέλους. Τό Σύστημα καί οι νόμοι της χώρας παρέχουν τά μέσα. Καί αν τό Έθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως δέν βοηθάει (καί δέν βοηθάει) ός άναδομηθεί. Κανείς δέν θά τό κλάψει. Λάθος, οι κανάλάρχες θά πενήθσουν. Τούς άναγνωρίζει στήν πράξη επί 17 χρόνια, παρ' όλο ότι ύπάρχουν χωρίς άδεια λειτουργίας.

* Ο κ. Ν. Λιναρδάτος, πρώην Υφυπουργός Τύπου καί Πληροφοριών, ήταν έκ των εισηγητών του νόμου περί Ίδιωτικής Τηλεοράσεως.