

12 ΣΕΠ. 2009

Περί σχέσεως ΠΑΣΟΚ μέ τό κεφάλαιο

του Νικ. Λ. Γ. Λιναρδάτου

«**Μ**υθικός γάμος στό Πόρτο Τάδε ... καλεσμένοι ... ανάμεσά τους ή έλίτ τής άθηναικής κοινωνίας, έπιχειρηματίες, έφοπλιστές, πολιτικοί...». Προσκεκλημένοι βέβαια άρκετοί ύπουργοί (τής Νέας Δημοκρατίας). Φυσικό τό κόμμα κινείται μέσα στον χώρο τής άστικής καπιταλιστικής κοινωνίας. Η έκπληξη έρχεται (γιά τον μή γνωρίζοντα ή τον άφελή) από άλλου. Πάγκαλος, Τσοχατζόπουλος, Γεννηματά, Παπαϊωάννου, Δαμανάκη, Μιλένα Άποστολάκη... Σοσιαλιστές. Πιθανώς νά ήταν και άλλοι. Γιά νά σέ καλούν σέ γάμο (καθαρά προσωπικό γεγονός) πρέπει νά είσαι στενός φίλος ή τουλάχιστον νά σέ θεωρούν. Σέ αυτό τό επίπεδο πλούτου δέν σέ προσκαλούν γιά τό (γαμήλιο) δώρο.

Τήν ίδια λοιπόν ώρα ό γραμματέας του Έθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ (ό κ. Γιάννης Ραγκούσης) κατακεραύνωνε τήν κυβέρνηση ως «έρμαιο των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων». Τά όποια σιχαίνονται οι πασόκοι. Έτσι λένε. Τό ίδιο θά έπρεπε νά αισθάνονται γιά τον σοσιαλισμό οι φορείς των «μεγάλων οικονομικών συμφερόντων» οι καπιταλιστές μας. Φαίνεται όμως πώς δέν είναι έτοι τά πράγματα. Η «όνειρική και παραμυθένια» βραδιά στό Πόρτο Τάδε άλλα μάς λέει με βροντώδη μάλιστα φωνή.

Γιά τό θέμα αυτό, τής σχέσεως ΠΑΣΟΚ και κεφαλαίου, πολλά θά γραφούν και θά λεχθούν κατά τις τρεις προσεχείς προεκλογικές εβδομάδες. Ό πρόεδρος και οι άλλοι του ΠΑΣΟΚ θά κατηγορούν τήν κυβέρνηση ως ένεργόμνο των «μεγάλων οικονομικών συμφερόντων» (Τά όποια θά άποφεύγουν νά κατονομάσουν). Τούτο θά προβάλλεται, θά μεγεθύνεται, θά επιβάλλεται, θά κυριαρχεί φροντίδι (τί περίεργο!) αυτών των ίδιων των «οικονομικών συμφερόντων» κυρίως μέσω των έλεγχομένων από αυτά έφημερίδων και καναλιών. Και τί ειρωνεία. Γιά νά εξασφαλιστεί ή έπάνοδος του ΠΑΣΟΚ στην έξουσία πού παριστάνει πώς τά χτυπάει. Περιμένουν νά ξαναγυρίσει, αυτή είναι ή άλήθεια, ή παλιά καλή εποχή. Η εποχή πού έδημιουργήθηκαν περιουσίες πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ γιά πρώτη φορά στην Ελλάδα. Οι πολύ πλούσιοι Έλληνες άλλοτε έκαμαν τις περιουσίες τους στό έξωτερικό. Τώρα τά λεφτά γίνονται έδώ επί ΠΑΣΟΚ. Μέ τις στρατιωτικές προμήθειες, μέ τις άγορές μηχανημάτων και τεχνικού έξοπλισμού από δημόσιες έπιχειρήσεις (ΔΕΗ -όχι πάνω από πεντακόσια εκατομμύρια- ΟΤΕ κ.λπ.) μέ τά δημόσια έργα.

Έλα όμως πού πολλοί έσκέφτηκαν διαφορετικά! Ό φίλος Νίκανδρος. Τήν άλλη μέρα πρωί-πρωί έπούλησε τις μετοχές του -όχι τρομερά ποσά- όσες είχε. Γιά καλό και γιά κακό. Τό Χρηματιστήριο, έσκέφθηκε, κατ' έξοχήν καπιταλιστικός θεσμός, δέν μπορεί παρά νά έπηρεαστεί άρνητικά από τήν προοπτική πιθανής νίκης ενός σοσιαλιστικού κόμματος. Άπειλείται βαρύτερη φορολόγηση του κεφαλαίου και των κερδών. Πράγματι, τό Χρηματιστήριο Άθηνών άνοιξε μέ κατρακύλα όσο υπερτερούσαν οι άφελείς -οι πωλητές. Άλλά δέν άργησαν νά επέμβουν οι ύποψιασμένοι.

Η συνισταμένη των πληροφοριών, έκτιμήσεων και προβλέψεων των πολλών άποκατέστησε τήν ίσορροπία. Όσων πάνε λίγο πιο βαθιά δέν άρκοονται στην έπιφάνεια. Στίς 2.477,78 ήταν ό γενικός δείκτης τήν ήμέρα τής άναγγελίας των έκλογών -στίς 2.497,15 έκλεισε ύστερα από τρεις συνεδριάσεις. Και κάτι περίεργο, έκ πρώτης όψεως -όχι όμως και δυσεξήγητο. Άπό τις έισηγμένες στό Χρηματιστήριο Άθηνών έταιρείες - από τις μετοχές των δέκα πού παρουσίασαν τή μεγαλύτερη αύξηση τή μεθεπομένη τής άναγγελίας, οι έξι είναι έταιρειών πού κατά τον ένα ή τον άλλον τρόπο σχετίζονται, συνδέονται μέ τό ΠΑΣΟΚ. Ένωσά «ιδεολογικά», προγραμματικά, προσωπικά. Μιάς μάλιστα από αυτές ή μετοχή έσημείωσε αύξηση κατά τις δύο μετά τήν άναγγελία συνεδριάσεις κατά 43%. Ό Νίκανδρος όμολόγησε έπίμομφη άφέλεια. Περιμένει εύκαιρία νά ξαναγοράσει.

Παρέμβαση από κάποιον πού του άρέσει νά μελετάει τά λεγόμενα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Άντιγράφει τί είπε ό κ. Γιώργος Παπανδρέου στους νέους άγρότες στην Άρχαία Όλυμπία πριν από άκριβώς μίαν εβδομάδα. «Όταν είχαμε ήγεςίες πού πίστεψαν στίς δυνάμεις μας, όταν τό κράτος ήταν στό πλευρό μας και όχι πάνω στίς πλάτες μας, όταν ύπήρχε σχέδιο γιά όλα και όχι προνόμια γιά λίγους τότε κάναμε θαύματα. Μιά τέτοια ήγεςία έχει σήμερα άνάγκη ό τόπος».

Συλλογιέται: Μιά νέα ήγεςία τέτοια, όπως ή περιγραφόμενη άξιοζήλευτη του τότε, θά όδηγήσει σέ άνάλογα έπιτεύγματα. Ίδου πώς τά περιγράφει ένας φίλος της από τό παλιά, ό κ. Θεόδωρος Πάγκαλος: «Η οικονομική διαχείριση του Άνδρέα Παπανδρέου ως πρωθυπουργού ήταν από ούδέτερη έως καταστροφική γιά τή χώρα». (Περιοδικό SYMBOL, 18-19 Μαΐου 2002). Και πώς ένας νεώτερος, ό πρώην ύπουργός του ΠΑΣΟΚ κ. Τάσος Γιαννίτης: «Η άναπτυσιακή δυναμική ... κινήθηκε στον μέσο έτήσιο ρυθμό 1% γιά όλην τήν περίοδο 1982-89 [...] Παράλληλα όλα τά οικονομικά μεγέθη, αλλά και μία σειρά κοινωνικών έπιδεινώθηκαν. Άνεργία, πληθωρισμός, δημοσιονομικά έλλειμματα, δημόσιο χρέος, ίσοζύγιο πληρωμών, δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, άνταγωνιστικότητα σημείωσαν σοβαρή έπιδείνωση» (άπό τή σελίδα 75 του βιβλίου του «Η Ελλάδα και τό Μέλλον», έκδ. ΠΟΛΙΣ 2005).

Ένα εύγλωττο περιστατικό -έν κατακλείδι. Ήλθε, είδε και άπήλθε -ό καθηγητής Ήρακλής Πολεμαρχάκης («Έλευθεροτυπία» 20.04.2008). Διότι ό λόγος του ΠΑΣΟΚ δέν τον έκφράζει ούτε στό ύφος ούτε στό περιεχόμενο. Αυτό γράφει σέ έπιστολή του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, μέ τήν όποία ύποβάλλει παραίτηση από τή θέση συμβούλου του σέ θέματα οικονομικά. Ύστερα από τρία χρόνια. Τόν είχε καλέσει ό ίδιος ό κ. Παπανδρέου από τό φημισμένο πανεπιστήμιο Brown. «Τό ΠΑΣΟΚ κινείται διαφορετικά, ενώ ό Ήρακλής κρατάει φιλελεύθερη σοσιαλδημοκρατική πορεία. Άδύνατο νά συναντηθούν...». Παρατήρηση τής συντάκτριας του σχετικού άρθρου. Αυτά βλέπει ό άδιάφθορος Άλέκος Παπαδόπουλος και ξεμπάρκαρει. Ξέμπάρκος, τήν τελευταία στιγμή, και ό πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης. Άν έχει κάτι θετικό νά παρουσιάσει τό ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση είναι ή εισδοχή μας στην ONE - επί Σημίτη. Γιά νά ξέρουμε και έμεις πού πάμε.