

24 ΟΚΤ. 2009

Αγόρευση ἐπί τῶν προγραμματικῶν

τοῦ Νικ. Α. Γ. Λιναρδάτου

«**Ε**ίμαι βαθύτατα απογοητευμένος και πάρα πολύ ανήσυχος, όπως φαντάζομαι και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, από την άκρόαση των λεγόμενων προγραμματικών δηλώσεων της κυβερνήσεως του κ. Γιώργου Παπανδρέου. Λυπάμαι που τό λέω, αλλά δεν πρόκειται περί προγραμματικών δηλώσεων. Προγραμματικές δηλώσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα βασικό και ούσιώδες κείμενο. Από αυτό και σε σύγκριση με αυτό κρίνεται το έργο μιάς κυβερνήσεως. Είναι η θεμελιώδης εξαγγελία του προγράμματος μιάς νέας κυβερνήσεως· ενώπιον της Βουλής. Κατά το Λεξικό Γ. Μπαμπινιώτη πρόγραμμα είναι: "1. Ο σχεδιασμός σειράς ενεργειών, το σύνολο των επί μέρους πράξεων και λεπτομερειών που κατατείνουν σε έναίο σκοπό. 2. Η λεπτομερής καταγραφή και περιγραφή πράξεων και ενεργειών με τη σειρά που πρόκειται να εκτελεσθούν σε καθορισμένο χρονικό διάστημα". Σε κανένα της σημείο ή όμιλία του πρωθυπουργού δεν έμπίπτει στην έννοια του προγράμματος.

«**Δέν αναφέρθηκε** τίποτα τό συγκεκριμένο· κανένα συγκεκριμένο σχέδιο· καμιά συγκεκριμένη τακτική γιά τήν εφαρμογή ενός σχεδίου. Ελάχιστα νούμερα. Νούμερα και γεγονότα αποφεύγονται· είναι γρουσουζικά. Λόγια· πολλά λόγια· ακατάσχετη ροή. Τά όποια όμως θά μπορούσε νά έχουν λεχθεί από οιονδήποτε ήγέτη, σε οποιαδήποτε χώρα, όποτεδήποτε. (Γι' αυτό, υποψιάζομαι, άφαιρέσαν, ύποσυνειδήτα ίσως, από τήν όνομασία ύπουργείων τόν χαρακτηρισμό ως έθνικών· τής Ελλάδος δηλαδή). Συμπλήμα προεκλογικών ύποσχέσεων. Κουβέντα στό κοινοβούλιο τής Νεφελοκοκκυγίας. Όλα μαρτυρούν άπουσία πραγματικής προετοιμασίας.

«**Μέσα** στό τέσσερα χρόνια τής θητείας τής ή κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ θά μετατρέψει τήν Ελλάδα σε ούτοπική γή τής έπαγγελίας. Δεν περιγράφεται έπακριβώς, όπως στην "Ουτοπία" του σέρ Τόμας Μόρ. Όστόσο καμμία άμφιβολία γιά τήν έπιτυχη έκβαση τής έπιχειρήσεως. Σε σημείο, που και ό πιο καλοπροαίρετος παρατηρητής νά αισθάνεται βαθιά άνησυχία. Προσερχόμενος στη Βουλή ό κ. Παπανδρέου μπαινεί από μία από τίσ εισόδους τής (του Συντάγματος, τής όδου Βασ. Σοφίας, τήν ανατολική, τή νότια) ή όνειροβατεί.

«**Επειδή** ή πραγματικότητα είναι άλλιώτικη από τίσ πρωθυπουργικές περιγραφές, θά έπιχειρήσω νά άποκαταστήσω κάποια ίσορροπία· ως έπιβεβαίωση των λόγων τής απογοητεύσεως και τής άνησυχίας μου. Λίγα σκόρπια παραδείγματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η όμιλία άρχισε με έκτενη άναφορά στην οικονομική και κοινωνική άπαξίωση, που κυριαρχεί στη χώρα με εύθύνη, λέει, τής προηγούμενης κυβερνήσεως. Δείγμα κάποιας μικροψυχίας και μονομέρειας· άσθενούς αισθήματος δικαιοσύνης και συναισθήσεως εύθύνης. Η άφετηρία και βασική αίτια πολλών από τά σημερινά στραβά τής χώρας μας άνάγονται στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ τής δεκαετίας του 1980. Θά ήταν έπιβεβλημένη στό σημείο αυτό κάποια έκφραση μεταμέλειας.

«**Αύτες** τίσ ήμέρες ύπάρχει ένα ζέον πρόβλημα μέγιστης σημασίας γιά τήν οικονομία τής χώρας και γιά τή διεθνή αξιολόγησή τής ως τόπου ύποδοχής άμεσων ξένων έπενδύσεων. Η μακροχρόνια ένοικίαση δύο προβλητών του Όργανισμού Λιμένος Πειραιώς στην κινεζική Cosco. Η βίαιη προσπάθεια του σωματείου των λιμενεργατών νά μήν έφαρμοστεί ή σχετική σύμβαση. Σύμβαση που έχει περιβληθεί τή μορφή νόμου τής Έλληνικής Δημοκρατίας. Και ή κυβέρνηση παζαρεύει τήν ισχύ των νόμων. Σέρνεται σε κατάλυση του δημοκρατικού κράτους του νόμου. Γι' αυτά ούτε λέξη στις προγραμματικές δηλώσεις. Όπως καμιά άπολύτως άναφορά στό άλλα σχετικά πολύ, μά πολύ σημαντικά θέματα. Τί θά κάμει με τόν ΟΤΕ, με τήν Όλυμπιακή, με τή ΔΕΗ, με τίσ τράπεζες; Δεν μπορεί νά μήν αναφέρεται τίποτε σχετικό στό πρόγραμμα τής κυβερνήσεως· αν έχει τήν αξίωση νά χαρακτηρίζεται πρόγραμμα. Παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην εξέλιξη τής οικονομίας μας, στην τεχνολογική πρόοδο τής χώρας· και στις διεθνείς τής σχέσεις.

«**Είπε** γιά τήν οικονομία: "Σχεδιάζουμε τή δημιουργία ελληνικής παραγωγικής βάσης, που θά φέρεi έπενδύσεις, δουλειές, εξαγωγές και θά μειώσει τήν ενεργειακή και τεχνολογική έξάρτηση τής χώρας [...] Με παράλληλη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενεργειας στό νησιά και στην ήπειρωτική Ελλάδα, στηρίζοντας και τήν ενεργειακή και τήν «πράσινη» διπλωματία". Αύτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι προβλέψεις κυβερνητικού προγράμματος· είναι μαθητική έκθεση άπορριφθέντος (γιά έλλειψη κοινού νοού) στην έκθεση ιδεών μαθητή γυμνασίου. "Επιδώξη τό 2020 τό 20% τής ενεργειας νά προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές". Ασφαλώς πιο σημαντικό είναι τό 80%· και από αύριο. Γι' αυτό τί γίνεται; Άκρα σιωπή. Τέλος τό νούμερο ένα θέμα κάθε οικονομικής πολιτικής είναι τό φορολογικό. Ποιοι θά είναι οι νέοι φορολογικοί συντελεστές; Άπαγε τής βλασφημίας.

«**Γιά τήν παιδεία.** Πρώτη παρατήρηση· ό νέος τίτλος: ύπουργός Παιδείας διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Νά ξεραίνεσαι στό γέλια. Σάν νά αλλάζω τό όνομά μου σε Νικόλαος Μου Άρέσει τό Διάβασμα Λιναρδάτος. Τί θά αλλάξουν άκόμα: "Ο τρόπος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Έκπαίδευση, που θά άποφορτίξει τήν πίεση άλλα και τό κόστος γιά τήν οίκογένεια". Πώς μπορώ νά ύπερψηφίσω μιά τέτοια πρόταση; Άν δεν ξέρω ποιός θά είναι ό νέος τρόπος. Πώς θά μπορώ νά είμαι βέβαιος πως ό νέος τρόπος δεν θά είναι χειρότερος από τόν προηγούμενο; "Στόχος μας ή διεθνοποίηση τής Ανώτατης Έκπαίδευσης, ώστε νά προσελκύει και ξένους φοιτητές, νά έχει άκόμα και έσοδα... Κέντρο Παιδείας ή "Ελλάδα". Κύριε Πρόεδρε, έπιτρέψτε μου νά χαρακτηρίσω τή σκέψη ως άπάδουσα προς τή σοβαρότητα του χώρου. Όστόσο γιά τά ύπαρκτά, ζωτικά και καυτά θέματα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και των ξένων κολεγίων ούτε μία λέξη. Λέξη και γιά τό κακόφημο πανεπιστημιακό άσυλο. Και μιά πρόταση που μοιάζει συγκεκριμένη· θά δώσει ένα εκατομμύριο ευρώ και άργότερα τό 5% του ΑΕΠ γιά τήν παιδεία. Δεν είναι όμως καθόλου. Νά χρησιμοποιηθούν που και πως; Γιά αύξηση των άμοιβών του διδακτικού προσωπικού; Γιά τήν κατασκευή νέων κτηριακών εγκαταστάσεων; Γιά νέα προγράμματα; Θά έπρεπε νά ξέρω προτού δώσω τήν ψηφο μου».

Άπόσπασμα από τά φανταστικά πρακτικά τής Βουλής των Έλλήνων τής 17ης Όκτωβρίου. Από μία (μη γενομένη) άγόρευση τήν όποία θά έκφωνούσε κατά συνείδηση ένας φιλελεύθερος βουλευτής. Δυστυχώς στό σημείο αυτό διακόπηκε (Σαββατόβραδο γάρ) ή άπομαγνητοφώνηση γιά τήν έπόμενη εβδομάδα.