

Άνετοιμος νά κυβερνήσει

του Νικ. Λ. Γ. Λιναρδάτου
Πρώην Βουλευτού

Η καλύτερη προεκλογική ιδέα για τον κ. Γ. Άνδρ. Παπανδρέου θά ήταν νά θελήσει νά οδηγήσει τό κόμμα, του οποίου "έν δυνάμει" ήγεται, κατ' εὐθείαν στην ἀντιπολίτευση ἄν βέβαια εἶναι εὐλικρινής ἢ πρόθεσή του νά ὑπηρετήσῃ τό γενικό συμφέρον του ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅπως λέει.

Οἱ λόγοι, ἐπί τῶν ὁποίων στηρίζω αὐτόν μου τόν συλλογισμόν, εἶναι δύο καί πολύ ἀπλοί:

Πρῶτα, εἶναι προφανές ὅτι ὁ ἴδιος εἶναι ἀνετοιμος καί ἀνώριμος νά ἀναλάβῃ τίς εὐθύνες τῆς πρωθυπουργίας τῆς χώρας. Τό ἀπέδειξε μέ τόν ἐκ μέρους του χειρισμό του θέματος, πού προέκυψε μέ τήν τροπολογία Πάχτα. Τί ἔκαμε ὁ κ. Παπανδρέου εὐρεθεῖς ξαφνικά μπροστά σέ μία μίνι-κρίση; Κατελήφθη ἀπό πανικό, ἔχασε τήν ψυχραιμία του καί ἐπέβαλε -ἄν καί μή νομιμοποιούμενος- ὡς ἀπόφαση του κόμματος τίς ὑποδείξεις τίς ἀντιπολιτεύσεως ἐπακριβῶς, κατά γράμμα. Δέν ἔπρεπε νά ὑποψιασθῇ ὅτι ἡ ἀντιπολίτευση ἐδούλευε γιά λογαριασμό τῆς καί ὅτι τό κέρδος τῆς ἀντιπολιτεύσεως θά ἦταν ἡ δική του ζημιά; Ἐτσι κατάφερε μέσα σέ λίγα νυκτερινά λεπτά νά ἀναστρέψῃ τήν ὑπέρ του δυναμική, ἡ ὁποία εἶχε ἀναπτυχθῆ ἀπό τήν -ἔστω ἀνώμαλη, ἀντικαταστατική καί μέ ἐλάχιστα δημοκρατικόν τρόπον ἐπιβληθεῖσαν- προώθησή του στήν κομματικήν ἡγεσία.

Στήν παραζάλη, πού του προεκάλεσε ἡ μίνι-κρίση του σκανδάλου Πάχτα ἔχασε τήν διορατικότητα νά προασπίσει τό ἄμεσο προσωπικό του συμφέρον, ἔβλαψε τόν ἑαυτό του. Ποιά ἐγγύηση παρέχεται στόν λαό ὅτι σέ μία ἐθνική ἢ κοινωνική κρίση θά διατηρήσῃ τήν ἰκανότητά του γιά ἀνάλυση τῆς καταστάσεως, στάθμιση τῶν παραγόντων τῆς καί λήψη ψυχραιμῆς ὀρθῆς ἀποφάσεως;

Καί κάτι ἄλλο. Μέ τήν ἀπόφασή του ἐπί του θέματος Πάχτα ἀπέδειξε καί ἐπέδειξε ἔλλειψη αἰσθήματος δικαίου καί χαλαρό συναίσθημα ἀνθρώπινης συμπάθειας (ἴσως νά του εἶναι καλύτερα κατανοητό, ἄν τό πῶ ἀγγλικά: compassion), βασικά χαρακτηριστικά ἐνός ἡγέτη. Καταδίκασε ἀναπολόγητους δέκα ἀνθρώπους, δέκα διαφορετικές μεταξὺ τους περιπτώσεις, ἰσοπέδωσε καί ἐξουθένωσε ἠθικά δέκα ἀνθρώπους. Ἡ εὐθύνη αὐτῶν πού δέν ὑπέγραψαν τήν τροπολογία εἶναι ἴση καί ὅμοια μέ ἐκείνων πού συνδιαλέγονταν καί συνεργάζονταν μέ τόν ὠφελούμενον ἰδιώτη; Γιατί δέν ἐτηρήθησαν οἱ ἰσχύοντες κανόνες καί διαδικασίες; Θά ἦταν ἀφελές νά πιστέψουμε ὅτι μέσα σέ διάστημα λεπτῶν συνεκλήθησαν πολυπρόσωπα ὄργανα καί ἀπεφάσισαν ἐκεῖνα. Ἐν πάσῃ περιπτώσει ὑπῆρχε καί ἡ ἐπόμενη ἡμέρα. Ὁ Ρήγας εἶχε πει (πιθανῶς μέ λίγο διαφορετικά λόγια): "Ὅταν ἕνας πολίτης ἀδικεῖται, ἀδικεῖται ὁλόκληρο τό βασίλειο.

ΕΣΤΙΑ

- 6 ΦΕΒ. 2004

Ὁ δεύτερος λόγος, πού συνηγορεῖ ὑπέρ τῆς διατυπωθείσης στήν ἀρχή ιδέας, εἶναι τό κόμμα, τό κρατικό κόμμα, πού ἐδημιούργησε ὁ Ἄνδρέας Παπανδρέου, πού προσεπάθησε μαλθακά νά συγκαλύψῃ ὁ κ. Σημίτης καί σήμερα περιμένει νά κατασπαράξῃ τόν νέον ἡγέτη, ἄν δέν ὑποκύβῃ στίς ὀρέξεις του, πού ἔχουν γίνει ἀκόρεστες. Γιατί πρόκειται γιά προάσπιση ἐνός τρόπου ζωῆς ἀπλετηρῆς ἀνέσεως, ἀπεριόριστης ἀφθονίας καί νεοπλουτικῶν χαρακτηριστῶν. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ ἀποδυνάμωση κάθε κανόνα ἠθικῆς καί ἡ ἐπικράτηση στήν κοινωνία καί τήν πολιτική ἐνός ἀπόλυτου ἀμοραλισμοῦ. Διαβάζω κάπου: "Ἡ διαφθορά στήν Ἑλλάδα δέν εἶναι ἀπλῶς ὀργανωμένη καί μεθοδική. Εἶναι συστηματική πού θά πει εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος τῆς Πασοκικῆς διακυβερνήσεως καί διοικήσεως, εἶναι ἀναγκαῖο συστατικό μέρος τῆς".

Ὁ κ. Παπανδρέου, μέ τήν προφανῶς εὐλικρινῆ διάθεση καί πρόθεση νά ἀνανεώσῃ καί ἀναπλάσῃ τό κόμμα του, μόνον ἀπό τή θέση του ἀρχηγοῦ ἐνός κόμματος ἐκτός ἐξουσίας μπορεῖ νά τό ἐπιτύχει. Ὡς πρωθυπουργό θά τόν πάρουν σβάρνα, ὅπως ἐπραξαν μέ τόν προκάτοχό του, πολιτικόν ἐπίσης καλῶν προθέσεων καί ὑπεράνω πάσης ὑποψίας σέ θέματα προσωπικῆς ἠθικῆς. Ἡ προειδοποίηση ὑπάρχει ἤδη σαφῆς καί μονοσήμαντη. Ὁ κ. Θ. Πάγκαλος, γνωστός τοῖς πᾶσιν καί κατέχων ὑπεύθυνη θέση στό στρατηγεῖο του κ. Παπανδρέου, σέ συνέντευξή του στό "Βῆμα" τῆς 25 Ἰανουαρίου 2004, λέγει: "Βεβαίως μετά τίς ἐκλογές, ὅποιο καί ἄν εἶναι τό ἀποτέλεσμα, καί κυρίως ἄν κερδίσουμε, πρέπει νά μὴν ἀφήσουμε τόν φορέα τῆς ἐξουσίας -πού δέν εἶναι οὔτε ὁ Πρωθυπουργός οὔτε τά μέλη του Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἀλλά τό κόμμα- σέ κατάσταση ἀμφιλεγόμενη". Τό μέγεθος τῆς ἀγωνίας του κ. Παπανδρέου, κατά τήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν NET, νά πείσει περί τῶν προθέσεων του σχετικά μέ τό κόμμα ἐπιβεβαιώνουν μᾶλλον παρά καθησυχάζουν τούς φόβους αὐτοῦς. Αὐτά ὡς πρὸς τόν ρόλο του κόμματος.

Στήν ἴδια ὁμως συνέντευξη λέγει καί ἄλλα ὁ κ. Πάγκαλος. Λέγει συγκεκριμένως: "...Καί γιά αὐτόν τόν λόγο ὅταν συνέβη ἡ ὑπόθεση Ὅτσαλάν -στήν ὁποία του ἔκανα τή χάρη νά μὴν τόν ἐμπλέξω, γιατί ἐνημερώνοντάς τον θά τόν ἐνέπλεκα- εἶχα τήν ἀξίωση νά βρεθῆ στό πλευρό μου μέ κάποιο τρόπο. Αὐτό πού πρότεινε τότε ὁ κ. Παπανδρέου, ἀλλά καί ἄλλοι εὐαίσθητοι καί ἀξιόλογοι ἀνθρώποι, ἦταν ἡ ἀποδοχή του Ὅτσαλάν, ἡ χορήγηση ἀσύλου στόν Ὅτσαλάν. Βέβαια ἄν τό εἶχα κάνει αὐτό ἡ χώρα θά βρισκόταν στά πρόθυρα του πολέμου μέ τήν Τουρκία. Τό ἔχουμε συζητήσῃ τό θέμα καί ἔχουν δοθεῖ οἱ ἀπαραίτητες ἐξηγήσεις". Αὐτά λέγονται γιά τόν κ. Γ. Ἄνδρ. Παπανδρέου. Καί ἄν ὁ κ. Πάγκαλος ἐννοεῖ αὐτά πού λέγει καί γράφονται στήν καλήν ἐφημερίδα καί, ἄν ἐμεῖς πού τά διαβάζουμε καταλαβαίνουμε τί γράφεται, τότε οἱ ἀνησυχίες πληθύνονται. Θά ἀκούσουμε καί ἐμεῖς τίς ἐξηγήσεις; Μήπως οἱ ἀρχικῶς διατυπωθέντες χαρακτηρισμοί εἶναι ἀνεπαρκεῖς;