

- 8 ΣΕΠ. 2007

Ἀδιάκριτες παρατηρήσεις

του Νικ. Λ.Γ. Λιναρδάτου

Δέν παίρνω θέση. Παρατηρήσεις διατυπώνω για αντιφατικότητες, άκατανοησίες, παραδοξότητες, κυνικότητες. Έτσι για να περνάει ή ώρα. Γιατί έχω καταλήξει στο συμπέρασμα πως σοβαρή συζήτηση (για οποιοδήποτε θέμα) δεν μπορεί να γίνει. Μας έχει επιβληθεί τό ήθος της τηλεοράσεως «Σάν συμφορά μου ζώ τό MEGA και τό SKY/ ... / Σάν καταδίκη τήν επίπεδη φωνή/ -ώιμέ- του Χατζηνικολάου και της Στάη» θρηνηί ό στοχαστικός ποιητής μας Νίκος Φωκάς (Ποιητικές Συλλογές, Ύψιλον/Βιβλία, σελ. 326). Όλοι ύπηρετούμε σκοπιμότητες. Θυμηθείτε τίς προχθεσινές συζητήσεις μετά τό κακώς λεγόμενο ντιμπέιτ. Έχει σημασία τί λογιής: Πονηρές ή άθώες; Αυτό μόνο.

Άκατανόητο: Ύφος πανεπιστημιακού καθηγητή. «Έντρομος ό άρχηγός άνέσυρε από τό τίποτα και τόν συναρμολόγησε έκ νέου. Τόν γρασάρουν, τόν έντυσαν, τόν γυάλισαν και του είπε νά πάει νά μιλήσει [...] Δυστυχισμένε (παραλείπεται ένα όνομα). Σάσισης και τρέχεις φοβισμένος νά προλάβεις τώρα πού συνήθισες στην προστασία και στή θαλπωρή πού προσφέρει ή έξουσία. Τό τίμημα είναι ό τι πρέπει νά ύπηρετείς γονατιστός και νά τήν προστατεύεις μιλώντας συνεχώς. Άποτρόπαιος λόγος, άποτρόπαιος ρόλος, άποτρόπαιοι άνθρωποι». Μέ συνεπήρε -τί λέω;- μέ συνεπαίρνει τό ήθος και ό φιλοσοφημένος στοχασμός του κ. καθηγητή. Δέν μπορώ νά άντισταθώ στον πειρασμό νά μεταδώσω τή συγκίνηση μου. Τέτοιο βάθος αισθημάτων! Τέτοια γοητευτική κακότητα, τέτοια σαγηνευτική κακεντρέχεια! Και αυτά όμως θγαλμένα από προστασία και θαλπωρή. Αύτην πού προσφέρει ή καθηγητική ιδιότητα. Τούς άλλους κρίνουμε. Έμεις, έδώ μιά και έξελέγης καθηγητής (δέν ενδιαφέρει πως έξελέγης, πολλά λέγονται), ή επόμενη κρίση, στην όποία θά ύποβληθείς, είναι ή κατά τή Δευτέρα Παρουσία. Άβεβαιότητα όμως αυτή.

Άκατανόητο: «Όυτε στους χειρότερους εφιάλτες του ό κ. Καραμανλής δέν μπορούσε νά φανταστεί ό τι θά χρειαστεί νά τρέχει αύγουσιάτικα μέ "Μπου(σ)φάν" στό Πεντάγωνο παριστάνοντας τόν άρχιστράτηγο, μήπως και πείσει κανένα άφελη ό τι ή χώρα δέχεται ασύμμετρη τρομοκρατική άπειλή» («Τό Βήμα», 2 Σεπτεμβρίου). Έλα όμως πού αυτό πιστεύει ό κοσμάκης! Πώς οι φωτιές δέν είναι τυχαίες. Άμ αυτό τό εύρημα «Μπου(σ)φάν» τί σου λέει; Ό άλλος άρχηγός τό βράδυ της Δευτέρας φορώντας και αυτός μπουφάν (χωρίς είσαγωγικά) παρουσιάστηκε στην NET νά κυνηγάει ψήφους στην Ήλεία. Τήν ώρα πού τό κυνήγι στις καμένες περιοχές έχει άπαγορευτεί αύστηρά. Συγχωρείται όμως ό σχολιαστής. Τό μπουφάν πρέπει νά ήταν Burberry's.

Άντιφατικό: «Ένα από τά μεγαλύτερα επικοινωνιακά λάθη... είναι χωρίς άμφιβολία ή εμφάνιση του ύπουργού Πολιτισμού κ. Γ. Βουλγαράκη στην Άρχαία Όλυμπία... λέγοντας χαρακτηριστικά... ό τι είχαν άπλως καεί κάποια δενδρύλλια» («Τό Βήμα», 2 Σεπτεμβρίου). Και έχάλασε ό κόσμος. Ή κυρία Όλυμπία Βικάτου είναι άρχαιολόγος στην Όλυμπία. Στην «Καθημερινή» (2 Σεπτεμβρίου) περιγράφει πολύ παραστατικά τήν άγωνία των άρχαιολόγων και των άλλων εργαζομένων στό μουσειό μπροστά στην άπειλούμενη καταστροφή και προσθέτει «πως τό σημαντικό είναι ό τι σώθηκε τό Μουσείο και ό τι ό άρχαιολογικός χώρος υπέστη ελάχιστες ζημιές» (ύπογραμμίζω έγώ). Ταλαίπωρε Έλληνα πολίτη. Βγάλε συμπέρασμα.

Παράδοξο: Ό (όνομα γνωστού δημοσιογράφου) από τό στούντιο έκανε κριτική άνατρέχοντας σέ άπλές οδηγίες πού μαθαίνει ό τελευταίος πρόσκοπος: «Τά πρώτα δύο λεπτά ή φωτιά σθίνεται μέ ένα ποτήρι νερό, σέ δέκα λεπτά μέ κουβά» κ.λπ. Γράφει στό «Βήμα» (2 Σεπτεμβρίου) ό καθηγητής στό τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αίγαίου κ. Ν. Μάργαρης: «Σέ πείσμα της ικανότητας του ανθρώπου νά καταπολεμήσει τίς πυρκαϊές μέ τά πιό σύγχρονα συστήματα από έδαφος και άέρα, καθώς και μέ τούς καλύτερα εκπαιδευμένους πυροσβέστες του κόσμου, φαίνεται βέβαιο ό τι οι φωτιές δέν θά σταματήσουν». Στο ίδιο φύλλο ό έρευνητής του Ίνστιτούτου Δασικών Έρευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ κ. Παύλος Κωνσταντινίδης λέει κοφτά: «Ή δασική φωτιά είναι δύναμη ήφαιστείου, τυφώνα ή σεισμού». Ό καλός δημοσιογράφος μας δέν έδιευκρίνισε: Μέ ποτήρι του νερού ή του κρασιού;

Άκατανόητο: Ό ύπουργός Ύγείας και ύποψήφιος Βουλευτής Α΄ Αθηνών κ. Δ. Άβραμόπουλος σέ συνέντευξη του στον «Ελεύθερο Τύπο» (31 Αύγουστου) πλήρης αύτοπεποιθήσεως και αύτοεκτιμήσεως διαβεβαιώνει: «Ή "ασύμμετρη άπειλή" ως έννοια είναι συνυφασμένη μέ τήν διεθνή τρομοκρατία. Μέ τίποτε άλλο». Γιατί τό είπε; Έγώ κάτι ύποψιάζομαι. Δέν έχει όμως καμία σημασία. Μετράει τί λένε αύτοί πού πρέπει νά Ξέρουν. Γράφει σέ μελέτη του για τό άμερικανικό Strategic Studies Institute μέ τόν τίτλο Rethinking Asymmetric Threats (Έπανεξετάζοντας τίς Άσύμμετρες Άπειλές) ό Stephen J. Blank, έμπειρογνώμων του Ίνστιτούτου (έχει διδάξει στό πανεπιστήμιο του Τέξας και στό της Καλιφόρνιας): «...οι λέξεις "ασύμμετρία" και "ασύμμετρος" έχουν πολλές σημασίες... Όταν τίς χρησιμοποιούμε πιθανόν νά μή σημαίνουν τό ίδιο πράγμα σέ έμάς και στό άκροατήριό μας». Ωστόσο ό κ. Άβραμόπουλος δέν αφήνει καθόλου χώρο για άμφιβολίες. Άπόλυτος. Ό Τερέντιος έχει πει: «Jus summum saepe summa est malitia».

Ἀδιάκριτες παρατηρήσεις

του Νικ. Λ.Γ. Λιναρδάτου

Ἀντιφατικό: Είπε τήν 31 Αὐγούστου στήν τηλεόραση τοῦ ΣΚΑΪ ὁ κ. Πέτρος Εὐθυμίου, πρῶην ἐκπρόσωπος τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τώρα ὑποψήφιος βουλευτής: «Ἐχουμε ἕναν ἡγέτη πού ὁ,τι λέει τό ἔννοεῖ». Ὁ ἴδιος ὁ ἡγέτης, ὁ κ. Γιώργος Α. Παπανδρέου γιά τά πάντα ἐγγυάται προσωπικά καί δεσμεύεται. Εἶπε ἡ κυρία Βούλα Πατουλίδου, Ὀλυμπιονίκης καί ἐπί κεφαλῆς τῆς Νομαρχιακῆς ομάδας τοῦ ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης: «Φαίνεται ὅτι ὁ κ. Παπανδρέου ἔχει εὐκολα υἱοθετήσει κάποιον κυνικό ὠφελιμισμό πού κάνει τούς ἐπαγγελματίες μεγαλοπολιτικούς νά θεωροῦν ἀληθινό, ὁ,τι τούς εἶναι προσωρινά χρήσιμο». (Συνέντευξη στόν «Ἐλεύθερο Τύπο» τῆς 3 Σεπτεμβρίου). Σέ ἐπιστολή τῆς μάλιστα πρὸς τόν κ. Παπανδρέου, μέ τήν ὁποία παραιτεῖται ἀπό τή θέση τῆς νομαρχιακῆς συμβούλου Θεσσαλονίκης, γράφει: «Ἐσεῖς ἀποκλειστικά καί προσωπικά μοῦ εἶπατε ὅτι «δεσμεύομαι» καί ἐπαναλάβατε ὅτι «ἐγὼ τηρῶ τό λόγο μου» [...] ἐμφανίσατε μία κατάπτυστη συμπεριφορά ἀπέναντι στή Βούλα Πατουλίδου...» («Τά Νέα» 3 Σεπτεμβρίου).

Κυνικό: Ἀπό «ἐπείγουσα ἀνακοίνωση», ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθηκε στίς ἐφημερίδες τῆς 4 Σεπτεμβρίου: «Μέ ἀφορμή τό γεγονός ὅτι ὁ ὑποψήφιος στήν δη θέση τοῦ ψηφοδέλιου Ἐπικρατείας τοῦ ΠΑΣΟΚ Σπύρος Κουβέλης παρουσιάζεται στά ΜΜΕ ὡς «ἐπικεφαλῆς τοῦ ἑλληνικοῦ τμήματος τοῦ WWF, ἡ περιβαλλοντική ὀργάνωση WWF Ἑλλάς διευκρινίζει τά ἑξῆς: «...Ἐκτοτε [ἀπό τό 1997] ὁ κ. Κουβέλης οὐδεμία σχέση ἔχει μέ τήν ὀργάνωση (ἡ ἔμφαση στό πρωτότυπο) καί προφανῶς δέν τήν ἐκπροσωπεῖ...». Διάλογος ἀπό συνέντευξη στό MEGA τό βράδυ τῆς 4 Σεπτεμβρίου. «Γ. Παπανδρέου: Σήμερα τό ψηφοδέλτιο Ἐπικρατείας τοῦ ΠΑΣΟΚ συμβολίζει πολλά. Συμβολίζει τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος. Εἶναι ὁ Σπύρος Κουβέλης πού εἶναι ἀπό τή WWF. Συμβολίζει.../ Δημοσιογράφος: Δέν εἶναι στή WWF. Σήμερα ἔβγαλε ἀνακοίνωση./ Γ. Παπανδρέου: Δούλεψε ὁ ἄνθρωπος στή WWF...». Ἐγνώριζε ὁ ἀθεόφοβος τήν ἀνακοίνωση καί ἐπιχείρησε νά περάσει τήν παραπλάνηση.

Εὐτράπελο: Ἄλλος διάλογος ἀπό τήν ἴδια συνέντευξη. Θέμα ἡ ἀπόρριψη τῆς κυρίας Φώφης Γεννηματᾶ ἀπό τό ψηφοδέλτιο Ἐπικρατείας. «Δημοσιογράφος: ...Δέν μπορείτε νά ξεπεράσετε τά πλαίσια τοῦ Συντάγματος./ Γ. Παπανδρέου: Στά πλαίσια τοῦ Συντάγματος αὐριο ὡς κυβέρνηση ἀρνεῖστε ὅτι ἡ Φώφη Γεννηματᾶ δέν θά ἔχει κόλλημα (ἀκριθῆς ἀντιγραφή ἀπό τήν ἱστοσελίδα τοῦ ΠΑΣΟΚ. Κατά τά λεξικά σημαίνει κόλληση, ἐρωτική ἢ σεξουαλική παρενόχληση. Μετά διήμερο ἔχει διορθωθεῖ σέ κώλυμα) νά εἶναι στήν κυβέρνησή μου./ Δημοσιογράφος: Αὐτό εἶναι ἄλλο./ Γ. Παπανδρέου: Ἐκτός ἂν νομίζετε ὅτι ὁ Ἄρειος Πάγος μπορεῖ νά παρέμβει στό ποιά θά εἶναι ἡ κυβέρνηση. Ὁ συμβολισμός παραμένει...».

Μεταξύ τῶν φίλων ἐπικρατοῦσε εὐθυμία ἀπό τήν ἀνάγνωση. Ἐνας ἐσχολίασε: Πάρ' τονε στό γάμο σου νά σοῦ πεί καί τοῦ χρόνου.