

ΝΙΚ. Α. Γ. ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ
Στροφυλίου 14
145 61 Κηφισιά
Τηλ.210-8080237

Προς
την Διεύθυνση της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ
Δημητρίου Φαληρέως 2
ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ

Κύριε διευθυντά,

“Ο Ομφάλιος Λώρος”

Γράφει ο Παντελής Μπουκάλας το περασμένο Σάββατο: «Για να κερδηθεί το στοίχημα, η δημόσια τηλεόραση οφείλει να κόψει τον πνιγηρό ομφάλιο λώρο που την έδενε με το εκάστοτε κυβερνών κόμμα...» (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 13 Ιουν.). Μου θύμισε μια παλιά ιστορία. Θα μπορούσε να αποτελέσει προηγούμενο. Επειδή εμπλέκομαι προσωπικά, θα αποφύγω δική μου εξιστόρηση· θα παραθέσω τρία αποσπάσματα από δημοσιογραφικά κείμενα. Με ένα σύντομο σχόλιό μου στο τέλος· ως συμπέρασμα.

Απόσπασμα: «Στη δημοκρατική τομή στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται και μέσα από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης του Τζαννή Τζαννετάκη αναφέρθηκε χθες κατά τη διάρκεια εγκατάστασής του στην ΕΡΤ ο νέος πρόεδρος Γιώργος Κοντογιώργης. Η εγκατάσταση του νέου προέδρου έγινε από τον υπουργό Προεδρίας Θ. Κανελλόπουλο και τον υφυπουργό Τύπου Ν. Λιναρδάτο. Ο υφυπουργός Τύπου, αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον κ. Γ. Κοντογιώργη, που δέχτηκε τη θέση, στην οποία τον επέλεξε η κυβέρνηση, είπε πως ο ίδιος προσωπικά το μόνο που θα επιδιώξει είναι “να κόψει τον ομφάλιο λώρο μεταξύ της Ζαλοκώστα και της Αγίας Παρασκευής”». (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, 8 Ιούλη 1989). Θα πρέπει να είναι η πρώτη φορά που η έκφραση “ομφάλιος λώρος” χρησιμοποιείται με την έννοια της σχέσης πολιτικής εξαρτήσεως.

Δέκα μέρες αργότερα : «Πρέπει να πω ότι η Τηλεόραση, ως προς τις ειδήσεις τουλάχιστον, άλλαξε πρόσωπο. Και αυτό αποτελεί επιτυχία της σημερινής κυβέρνησης. Η Τηλεόραση, μέσα σε ελάχιστες μέρες, κατάφερε να κάμει το μαύρο-άσπρο. Να διατηρήσει την ψυχραιμία της. Να δώσει χρόνο για όλες τις απόψεις. Και να πείσει ότι κρατάει ίσες αποστάσεις από όλα τα κόμματα [...]. Η αντικειμενικότητα μάλλον επιτεύχθηκε. Η πολυφωνία το ίδιο...» (Έγραψε ο γνωστός δημοσιογράφος και λογοτέχνης Λευτέρης Παπαδόπουλος σ' ΤΑ ΝΕΑ, 19 Ιουλίου 1989).

Οκτώ μήνες αργότερα: «Όσο και αν θέλει τώρα το νεότευκτο Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως να κάμει τον μαιευτήρα... ο ομφάλιος λώρος δεν μεταμοσχεύεται. Κόπηκε! Και έτσι ξαφνικά πέρισυ το καλοκαίρι ήλθε η άνοιξη στην ηλεκτρονική ενημέρωση. Η ελεύθερη ραδιοφωνία απέκτησε ανταγωνιστή στα δελτία ειδήσεων των κρατικών συχνοτήτων... Ο υπουργός που τόλμησε ήταν ο Νίκος Λιναρδάτος με την κυβέρνηση Τζαννετάκη. Δεν αρκέσθηκε σε μια τυπική υπουργική δήλωση. Έκοψε τον ομφάλιο λώρο Ζαλοκώστα-Μεσογειών, και τον πέταξε στα άχρηστα. Και άνοιξε έτσι η βαριά καγκελόπορτα για να περάσει η ενημέρωση στην κρατική ραδιοτηλεόραση». (Ο διακεκριμένος δημοσιογράφος Δ. Παπαναγιώτου στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 18 Μαρτίου 1990).

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες επί του θέματος μπορεί κανείς να αντλήσει από το βιβλίο του Ριχάρδου Σ. Σωμερίτη (διευθυντή τότε ειδήσεων της Ε.Ρ.Τ.) “Ο ΞΕΝΟΦΕΡΤΟΣ. Χρονικό μιας ελεύθερης τηλεόρασης Ιούλιος-Αύγουστος 1989” (ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ “ΕΣΤΙΑΣ”, 1990).

Αυτή είναι, εν συντομία, η διδακτική ιστορία του “ομφάλιου λώρου”. Το τι έγινε αργότερα είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο. Ζητώ συγγνώμη που γράφω κάτι το οποίο εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ως προσπάθεια αυτοπροβολής. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου. Αν ήταν, θα το είχα “διαπράξει” πολύ νωρίτερα. Δεν θα περίμενα να περάσουν 25 χρόνια.

Πρόθεσή μου είναι να “μαρτυρήσω”, εκ προσωπικής πείρας, ότι δεν είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει η δημόσια ραδιοτηλεόραση σωστά. Στην περίπτωση που περιέγραψα: Επίστευα ότι έτσι έ π ρ ε π ε. Το επέβαλλε (το επιβάλλει και σήμερα) το δημοκρατικό πολιτικό ήθος. Και είχα την αμέριστη στήριξη και κάλυψη τόσο του πρωθυπουργού αείμνηστου Τζαννή Τζαννετάκη, όσο και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, βασικού κοινοβουλευτικού στηρίγματος της κυβερνήσεως, ως προέδρου της μεγαλύτερης κυβερνητικής παρατάξεως.

14 Ιουνίου 2015

Νικ. Α. Γ. Λιναρδάτος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εδημοσιεύθηκε στο φύλλο της 16ης Ιουνίου της εφημερίδας.