

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΙΚΑ

Μία μπαρούφα έπέταξε. Και ό,τι πιάσει, έπιασε. Ποιός άλλος; Ό αντιπρόεδρος τής κυβέρνησής μας ό κ. Θεόδωρος Πάγκαλος. Σέ συνέντευξη του σ'ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ τής 26^{ης} του περασμένου μήνα. «Η Νέα Δημοκρατία έχει στο DNA της τη φαυλότητα, τò ΠΑΣΟΚ την πολέμησε...». Τò μέγεθος τής φαυλότητος τò καθορίζει, στην ίδια αυτή συνέντευξη, μέ βάση τòn αριθμò τών διορισμών στο Δημόσιο. «Η Ν.Δ. αύξησε τους δημόσιους υπαλλήλους κατά 50%. Διπλασιάστηκε ο όγκος των μισθών και των συντάξεων στον προϋπολογισμό του κράτους. Κάλυπτε πλέον, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 50% ή κάτι παραπάνω».

Ό αντιρρησίας. Αντιγράφει από έρευνα τών καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Αντώνη Μακρυδημήτρη και Πάνου Λεβεράκου, ύποψήφιου (τότε) διδάκτορα του Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης. Έχει δημοσιευτεί στο τεύχος τής 9^{ης} Μαΐου 1996 στον "Οικονομικό" του φιλοπασοκικού Δημοσιογραφικού Όργανισμού Λαμπράκη. «Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1981 έως 1989 παρατηρείται μία σταθερή ανοδική αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων στο δημόσιο τομέα. Όμως η αύξηση αυτή αρχίζει να κάμπτεται συγκριτικά από το 1989 έως το 1991. Πράγματι, από το 1991 και μετά αρχίζει να σημειώνεται μία αισθητή μείωση του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων στο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα ενώ ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 351.028 το 1981, το 1991 έφτανε τις 483.145 που αντιπροσωπεύει μία αύξηση της τάξης του 37,6% ή 132.118 νέα άτομα που απασχολήθηκαν στο δημόσιο τομέα. Το 1992 όμως παρατηρείται μία μείωση της τάξης του 17,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος 1991, γεγονός πρωτόγνωρο και σπάνιο για την ελληνική δημόσια διοίκηση. Το 1993 ο αριθμός των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα αυξάνεται και πάλι κατά 1,9% ήτοι κατά 3.929 άτομα, μη συμπεριλαμβανομένων σε αυτό (όλων των παραπάνω) τον υπολογισμό των υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας, των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και των στρατιωτικών (...). Η περίοδος αυτή (1981-1991) που συμπίπτει κατά τη μεγαλύτερη έκτασή της με τις δύο πρώτες κυβερνητικές θητείες του ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζεται από μία συνεχή και σταθερή ανοδική πορεία του αριθμού των εργαζομένων στον ευρύτερο

δημόσιο τομέα. Η τάση αυτή φαίνεται πως διακόπτεται για την μετά το 1991 περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οπότε και παρατηρείται μία σταδιακή μείωση στα ποσοστά απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. "Ήτοι, σημειώθηκε μία μείωση της τάξης των 77.755 υπαλλήλων». (πηγή: διάφορα τεύχη του "Δελτίου Στατιστικών Στοιχείων του Δημόσιου Τομέα", κατά σημείωση των συγγραφέων).

Παρένθεση. Σχόλιο του αντιρρησία. Το DNA είναι ο φορέας των γενετικών πληροφοριών που καθορίζουν τη βιολογική ανάπτυξη των κυτταρικών μορφών ζωής. Στοιχείο, δηλαδή, όχι μόνο άμετάβλητο για κάθε φορέα, αλλά και κληρονομούμενο. Κλείνει η παρένθεση. Από την ίδια έρευνα: «Τέλος η τάξη μεγέθους του δημόσιου τομέα γίνεται πιο ανάγλυφη, αν συνεκτιμηθεί ότι το 50% των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού του κράτους καταβάλλεται ετησίως για τη μισθοδοσία των δημοσίων, με την ευρεία έννοια του όρου, υπαλλήλων». Αναφέρεται στην περίοδο 1989-91. Το 50%, δηλαδή, για μισθούς κατόρθωμα του ΠΑΣΟΚ.

Αυτά για μία πρώτη φάση συγκρίσεως μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. (Φυσικό εξάλλου, κρατικιστής ή σοσιαλισμός, μικρό κράτος επιδιώκει ή φιλελευθερισμός): μεταξύ των κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Υπάρχει και δεύτερη φάση συγκρίσεως: εξ ίσου άποκαλυπτική: τελευταία πενταετία διακυβερνήσεως Κωνσταντίνου Σημίτη με πενταετία Κώστα Καραμανλή. Αριθμός των δημόσια άμβιβομένων έργαζομένων (Δημόσιες ύπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ. Δημόσιοι Όργανισμοί, ΟΤΑ, ΔΕΚΟ, Κρατικές Τράπεζες, Έπιχειρήσεις έλεγχόμενες από το δημόσιο, Κληρικοί). Πενταετία ΠΑΣΟΚ: από 857.301 το 2000, αύξηση σε 997.810 το 2004, σε ποσοστό 16,39%. Πενταετία Νέας Δημοκρατίας. Από 997.810 το 2004, αύξηση σε 1.014.047 το 2009, σε ποσοστό 1,63%. Τα στοιχεία από το Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, Φεβρουάριος 2010, τεύχος 111, όπως αναδημοσιευόμενα χρησιμοποιούνται από τον καθηγητή, διευθυντή του Τομέα Αναπτύξεως και Διεθνούς Οικονομικής του τμήματος Οικονομικών Έπιστημών της Σχολής Νομικών και Πολιτικών Έπιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Ε. Πετράκη στο όγκωδες (735 σελ.) σύγγραμμά του με τον τίτλο "Η Έλληνική Οικονομία: Πρόκληση" (Έκδόσεις Παπαζήση, 2010).

Τὸ συμπέρασμα γιὰ τὸ ποιὸ κόμμα ἔχει στὸ DNA του τὴ φαυλότητα
δὲν θὰ σᾶς τὸ πῶ ἐγώ. Ἐμεῖς, στὸ Ληξούρι, λέμε: χαρτὶ μιλῆσει, χωριάτης
πάψει.

1 Ὀκτωβρίου 2010

ΝΙΚ.Λ.Γ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ
(ἐρεῦνησε καὶ ἀντέγραψε)