

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΩΦΕΛΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ

Τις τελευταίες εβδομάδες εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις ξεσάλωσαν (σαν γλέντι το αντιλαμβάνονται) προβάλλοντας "το σκάνδαλο της λίστας Lagarde" ένα σκάνδαλο γιγάντιων, όπως το παρουσιάζουν, διαστάσεων. Ο πρώην υπουργός Γιώργος Παπακωνσταντίνου επέρασε και περνάει δεκάδες δίκες καταδικάστηκε ξανά και ξανά χωρίς έλεος από τις απωθητικές και γλοιώδεις "περσόνες" των καναλιών. Ως ιδέα και ως πρακτική, ένα ξεδιάντροπο χαστούκι στις έννοιες του σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας και του δικαίου. Και φυσικά η κοινή γνώμη παρακολούθησε αυτό το θέατρο αυτές τις θεατρικές παραστάσεις. Ασφαλώς επηρεάστηκε έτσι ή αλλιώς. Όταν δε θα ανακοινωθεί το πόρισμα (προσωπικά πιστεύω πως θα είναι περισσότερα του ενός) της προκαταρκτικής εξετάσεως από την ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή θα είναι, λόγω δυσχερειών ή αδυναμίας τεκμηριώσεως των κατηγοριών, κατά πολύ ηπιότερο από αυτό που οι πολλοί κατευθύνθηκαν να περιμένουν. Τότε πάλι θα επικρατήσει ως συμπέρασμα η σκέψη πως η υπόθεση κουκουλώθηκε.

Η ωφελιμότητα της λίστας Lagarde είναι, κρίνω, περιορισμένη. Ένας κατάλογος δύο χιλιάδων συν μερικές δεκάδες Ελλήνων καταθετών σε τράπεζα του εξωτερικού (στο κατάστημα της HSBC Holdings Plc στη Γενεύη) πριν από το 2007. Συνολικό ποσόν των καταθέσεων κάτι λίγο παραπάνω από δύο δισεκατομμύρια ευρώ. Σε σύγκριση (βλ. παρακάτω) μάλλον ψυχία.

Υπάρχει βέβαια ένα πρόβλημα σοβαρό το της αλλοιώσεως της λίστας με την εικαζόμενη αφαίρεση τριών ονομάτων (συγγενών του πρώην υπουργού). Δεν θα το λύσει, φοβάμαι, η επιτροπή της Βουλής. Από την πείρα του παρελθόντος, δεν φαίνεται ότι είναι σε θέση. Χρειάζεται επιμονή, υπομονή, χρόνος, αμεροληψία, πολιτική ανιδιοτέλεια, εφευρετικότητα, πρωτοβουλίες, τεχνικές ικανότητες, συνεργασία με απρόθυμους εμπλεκόμενους. Προσόντα ενός δαιμόνιου ντετέκτιβ που δεν τα διαθέτει η επιτροπή. Είναι έργο ενός δικαστηρίου υψηλής στάθμης.

Και μόνο ο τίτλος εκτενούς ρεπορτάζ σ' ΤΑ ΝΕΑ της 19-20 Ιανουαρίου αρκεί για να καταλάβει κανείς την περιπλοκότητα, το μπέρδεμα της υποθέσεως: "Η λίστα είχε αλλοιωθεί από τους Γάλλους". (Και η επεξήγηση: «Τα αρχεία της υποτιθέμενης αρχικής λίστας Lagarde έχουν τροποποιηθεί κατά το διάστημα που οι γαλλικές αρχές επεξεργάζονταν τα δεδομένα της HSBC Γενεύης, υποστηρίζει η ελβετική Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, ύστερα από ερώτηση των ΝΕΩΝ»).

Αυτή η περιπλοκή προστίθεται, ως αντικείμενο διερευνήσεως, στην μυστηριώδη και γριφώδη πορεία της ίδιας της λίστας υπό τη μορφή δίσκου CD στην αρχή, και τη μεταμπίεσή της σε περισσότερους του ενός διαύλους USB (στικάκια). Περί της οποίας έχουν καταχωριστεί στον τύπο από τον περασμένον Οκτώβρη εκατοντάδες χιλιάδες λέξεων πολύ αμφίβολης χρησιμότητας.

Επί της ουσίας τώρα. Το συνολικό ποσόν των προς διερεύνηση καταθέσεων της λίστας Lagarde είναι 2,2 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα οι ελληνικές διωκτικές αρχές, ύστερα από την άρση του τραπεζικού απορρήτου, έχουν στη διάθεσή τους προς έλεγχο εμβάσματα προς το εξωτερικό κατά την τελευταία τριετία 54.000 συμπολιτών μας εμβάσματα, τα οποία, κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, συμποσούνται σε 22 δισ. ευρώ. Ήδη εξετάζουν 24.710 περιπτώσεις για κεφάλαια 6,9 δισ. ευρώ (ΤΟ ΒΗΜΑ, 13 Ιανουαρίου). Ή, ακόμα, μπορούν να διερευνήσουν 196,86 δισ. ευρώ, όσες ήταν οι