

ΣΧΟΛΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Προμεσονύκτιες ώρες. Ανασκόπηση της ημέρας της 27^{ης} Δεκεμβρίου Α.Δ. (Σωτηρίου Έτους) 2014:

1. «Την επίτευξη συμφωνίας με την κεντροδεξιά αντιπολίτευση, συμφωνία που θα αποτρέψει τις πρόωρες εκλογές που είχαν ανακοινωθεί για τις 22 Μαρτίου, ανακοίνωσε η κεντροαριστερή κυβέρνηση της Σουηδίας, θέτοντας στο περιθώριο το ακροδεξιό κόμμα των Δημοκρατών». Από την ειδησεογραφία της ημέρας. Ανακοινώνοντας τη συμφωνία ο Σουηδός πρωθυπουργός Stefan Lofven εσχολίασε: «Η Σουηδία έχει μία παράδοση επιλύσεως δύσκολων προβλημάτων». Σκέψη (αυτομάτως): «Η Ελλάς έχει μία παράδοση αδυναμίας επιλύσεως και των πιο εύκολων προβλημάτων». Και μία ένσταση: Δηλαδή, λες, οι Σουηδοί είναι καλύτεροι; -- Ε, όχι δα! (είπαν ο Αν.Ελ. και ο συρίζ-ων ανέμελα φίλος του)

2. «Ήταν βέβαιο [...] Στην απρόκλητη προσωπική επίθεση εναντίον μου του Δημήτρη Παπαδημούλη θα μπορούσα να απαντήσω με προσωπικές αναφορές για τον ίδιο, που θα τον έκαναν –και το ξέρει- να μην μπορεί να σταθεί. Δεν το κάνω. Η πολιτική ζωή του τόπου ασφυκτιά. Ας την υπερασπιστούμε με πολιτισμένο διάλογο οι υπόλοιποι και ας αφήσουμε τον Παπαδημούλη στον δικό του “κόσμο”». Τα είπε ο ανεξάρτητος βουλευτής Σπύρος Λυκούδης σχολιάζοντας επικριτική (και με δόση κακοήθειας) αναφορά του Παπαδημούλη στη συνεργασία Λυκούδη με το Ποτάμι. Αποστομωτικό σχόλιο-απάντηση. Δώδεκα φονικές λέξεις (με το βαμπάκι) και μάθημα συγχρόνως πολιτικής συμπεριφοράς.

3. «Εάν οι Η.Π.Α. συνεχίσουν να είναι αλαζονικές, δεσποτικές και να χρησιμοποιούν γκανγκστερικές πρακτικές, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις [μας], θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι οι αποτυχημένες πολιτικές τους ενέργειες θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε θανατηφόρα πλήγματα». Κατά το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA το είπε, δια στόματος εκπροσώπου του, ο ενδοξότατος, λίαν ευπαρουσίαστος και συμπαθέστατος ηγέτης της “Δημοκρατικής Λαϊκής Republic της Κορέας” Κιμ Γιονγκ-ουν. Αίνιγμα: Τι κοινό μπορεί να έχει ο Κορεάτης με τον δικό μας προαλειφόμενον (άπαγε της βλασφημίας) ηγέτη Αλέξη Τσίπρα; (Ολιγόλεπτη σιγή). --Μα, ανάλογη αίσθηση της ισχύος τους. Ο Κορεάτης θα επιφέρει τον θάνατον (δια “θανατηφόρων πληγμάτων”) του αντιπάλου του του εχθρού του, των Η.Π.Α.. Ο δικός μας θα κάμει Γερμανούς, Lagarde και όλον τον Δυτικό κόσμο να χορεύει πεντοζάλη, στον ρυθμό της κρητικής λύρας που θα τους παίζει εκείνος. Ξέρει από ανδραγαθήματα. Δεν είναι δύσκολο το έχει ξανακάμει. Σε τόσα σχολεία και στο Πολυτεχνείο έχει κάμει καταλήψεις επί καταλήψεων. Καταγράφονται στο επίσημο Σιβί του. (Ο Θεός να βάλει το χέρι του! Λέω εγώ).

4. «Κάνω τα πάντα για να αποφευχθούν οι εκλογές, γιατί το επιβάλλει το εθνικό συμφέρον [...] Κάνω τα πάντα για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της μεγάλης συνταγματικής μεταρρύθμισης ...». Είπε σε συνέντευξή του στη Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. (στις 6.30 απόψε) ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως Αντώνης Σαμαράς. Μπράβο του! Ωστόσο γιατί μόνος κι έρημος να κάνει τα πάντα; Τι κάνουν ο Δημήτρης και ο Χρύσανθος (διευκρίνιση: Σταμάτης και Λαζαρίδης, αντιστοίχως), οι συμβουλάτορές του; Τζάμπα τους πληρώνουμε; Κι έχουμε τόση εμπιστοσύνη στη σωφροσύνη τους! Ύστερα η κυβέρνηση, τι κάνει; Δεν λέει το Σύνταγμα ότι αυτή κυβερνάει τη χώρα; Έχει μείνει στο Ζάππειο; (στο Ενα ή στο Δύο; Στο Πρώτο ή στο Δεύτερο;)