

εν έτει σωτηριώ 2015 .(Η γελάμε για να μην κλαίμε). Πολλά τα μυστήριά της και σε πολλούς τομείς. Ένας η πολιτική. Είναι, βλέπεις, η έδρα της ελληνικής κυβερνήσεως. Φυσικό επακόλουθο τα πολλά πολιτικά μυστήρια. Με αυτά λέω να ασχοληθώ. Μάλλον με ένα απ' αυτά. Με τα σακίδια στην πλάτη, με τα οποία κινούνται και πάνε στα υπουργεία τους οι υπουργοί μας Γιάνης Βαρουφάκης και Ευκλείδης Τσακαλώτος. Τι έχουν μέσα; Τι απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων τους;

Πολλοί έχουμε βρεθεί σε υπεύθυνες θέσεις` υπουργικές και μη υπουργικές. Δεν ενιώσαμε την ανάγκη σακιδίου (και μάλιστα στην πλάτη ή στον ώμο)` το πολύ-πολύ ενός απλού χαρτοφύλακα. Άρα εδώ πρόκειται προφανώς για κάτι πολύ σημαντικό. Λες να είναι μέσα, να κουβαλούν στην πλάτη τους το Υπουργείο Οικονομικών; Ή έχουν μέσα τα σπιτικά σαντουισάκια τους για το κολασιό των 10 π.μ.; Αυτά κουβαλούν; Ή μήπως (τρίτη εκδοχή, της κακεντρέχειας) είναι ένας ακόμα τρόπος να προκαλέσουν απορίες, ερωτήματα, ενδιαφέρον στην παγκόσμια σκηνή, στην οποία πλέον κινούνται; Έχουν καταφέρει, κυρίως ο πρώτος, με μία και μόνη κίνησή του να προκαλεί παγκόσμια αναταραχή. Κάτι το μοναδικό. Μεγαλύτερη αναταραχή από τη ριπή του ανέμου που ανέβασε στα ύψη τη φούστα της Μέριλιν Μονρόε. Τι αποκάλυψη!!!

Αποκάλυψη` αυτό είναι. Τα σακίδια είναι γεμάτα με αποκαλυπτικά μυστικά! Μας έχουν,ως τώρα, αποκαλύψει πολλά από τα μυστήρια της Αθήνας` τα μυστήρια της “για πρώτη φορά ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ κυβέρνησης της Ελλάδας”. Παράδειγμα αποκαλύψεως: “Δεν έχουμε κυβέρνηση.” Κατά το Σύνταγμα: «Την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς» (άρθρο 81). «Η Κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της Χώρας ... Ο Πρωθυπουργός εξασφαλίζει την ενότητα της Κυβερνήσεως και κατευθύνει τις ενέργειές της για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής ...» (άρθρο 82).

Έχουμε αυτάρκη πρωθυπουργό, αυθυπόστατη πρόεδρο της Βουλής και αυτεξούσιους υπουργούς. Δεν λειτουργεί υπουργικό συμβούλιο. Δεν υπάρχει γενική πολιτική της χώρας, ούτε κυβερνητική ενότητα. Δεν υπάρχουν ενέργειες για την εφαρμογή κυβερνητικής πολιτικής. Ο καθένας τον ιδεοληπτικό χαβά του.Υπάρχουν μόνο ενέργειες ακατανόητου περιεχομένου και σκοπού. Πού πάμε; Αυτό δεν περιέχεται στα σακίδια των υπουργών μας. Δεν αποκαλύπτεται. Είναι μυστικό που το ξέρει μονάχα ο πρωθυπουργός (που δεν κουβαλάει σακίδιο). Ίσως και ο υφυπουργός κ. Τέρενς Κουίκ` ως συντονίζων με τόσην επιτυχία το κυβερνητικό έργο!

Σε αυτό το ύφος θα μπορούσα να γράφω ή να ρητορεύω ad perpetuum. Ως τη στιγμή που τα χαλάει όλα αυτός ο απαίσιος (έχει εκτεθεί όσο κανείς άλλος υπέρ μας) Γιούνκερ. Είπε: «Αν και θεωρώ τον Τσίπρα φίλο μου, για να παραμείνουμε φίλοι θα πρέπει κανείς να σέβεται κάποιους ελάχιστους κανόνες» .(Τον λέει δηλαδή ανάγωγο; Τέτοια χοντράδα δεν έχει εκστομίσει κανείς στην ιστορία των διεθνών σχέσεων). Τη γραβάτα, κύριε πρωθυπουργέ! Λέω εγώ. Άκουσε τις συμβουλές του Ιταλού συνομηλικού σου. Φόρεσε μια γραβάτα. Έστω για τα μάτια του κόσμου. Αλλιώς, άλλα θα πρέπει να έχεις στον νού σου. Πες μας την αλήθεια.Πού το πας;Πού μας πας;Αν πάλι ούτε εσύ ξέρεις, πές το μας να το ξέρουμε. Να αποφασίσουμε τι θα κάμουμε.

8 Ιουνίου 2015