

ΚΑΛΑ ΟΝΕΙΡΑ...

Αντιγράφω από παλαιότερο (του 2008) κείμενό μου: «Να μιμηθούμε κατά κάποιον τρόπο τον Edmund Wilson, μία από τις σημαντικότερες μορφές της αμερικανικής λογοτεχνίας του περασμένου αιώνα. Αριστερός. Είχε αντιρρήσεις για τις στρατιωτικές δαπάνες του ψυχρού πολέμου. Αρνήθηκε λοιπόν και δεν επλήρωνε για μια δεκαετία (1946-1955) φόρο εισοδήματος. Βεβαίως ακολούθησαν μπλεξίματα με την εφορία (IRS) και τη δικαιοσύνη. Κατέληξαν σε συμβιβασμό... Όχι την ίδια ακριβώς αντίδραση. Μία παραλλαγή της. Να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη». Προκαταβολικά. Για την κακή, άδικη, υστερόβουλη διαχείριση των φόρων που πληρώνουμε.

Παρεμφερείς σκέψεις με πλημμύρισαν, όταν άρχισε η κυβέρνηση των Τσιπρακαμμένων τη συζήτηση περί φρεγατών. – Με ποια λογική; Με ποια αιτιολόγηση; Αγορά ή ενοικίαση; Fremm ή Belh@rra; Δύο ή τέσσερες; κ.ο.κ. Από τον φόρο εισοδήματος που πληρώνω, 5,50% πάει, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό μου της Εφορίας πριν από 2-3 χρόνια, για στρατιωτικές δαπάνες. Πού επήγαν; Ή πού θα πάνε; Οι ανακοινώσεις Πάνου Καμμένου, αρμόδιου κυβερνητικού οργάνου, μπερδεμένες, ανακόλουθες, αντιφατικές. Ός που η προαγωγή, με προεδρικό (το υπέγραψε!) διάταγμα, της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας σε υποναύαρχο με καθυσύχασε. Το αμυντικό πρόβλημα της Ελλάδος μας λυνόταν με τον πιο αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο. Έλα όμως που την επομένη ο συνυπουργός του Καμμένου, Φώτης Κουβέλης, ανέτρεψε τα πάντα! Επιστρέψαμε στις φρεγάτες. Ποιόν, τι να πιστέψουμε;

Επανέρχομαι. Με ποια εισήγηση; Με ποια αιτιολόγηση; Απλώς γνωρίζουμε τις αλληλοσυγκρουόμενες κυβερνητικές τοποθετήσεις, τα επιπόλαια δημοσιογραφικά σχόλια. Ο τομέας των προμηθειών πολεμικού υλικού στη χώρα μας είναι αμαρτωλός, χαμός, το σώσε. Τσοχατζόπουλος, Σμπώκος, Παπαντωνίου... Κατ' αρχάς, η πολιτική της ισορροπίας μεταξύ των τριών όπλων. Να μη δυσανεστηθούν οι στρατηγοί. Να μη στενοχωρηθούν οι ναύαρχοι. Να μη δυσανασχετήσουν οι πτέραρχοι. Κάποιου είδους ισοκατανομή. Ισχυρό επιχείρημα να λειτουργούν και να μην απολύσουν εργάτες τα αναχρονιστικά ναυπηγεία μας. Τα χειρότερο όμως ότι σε πάμπολλες περιπτώσεις του κριτηρίου των αμυντικών αναγκών της χώρας προηγούνταν ανίερές προσωπικές σχέσεις και αμαρτωλές χρηματικές συναλλαγές. Ο πατριωτισμός του Samuel Johnson: «Πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο ενός παλιανθρώπου (scoundrel)».

Αυτομάτως σε λειτουργία η υποψία, η επιφύλαξη. Και η προσπάθεια ανευρέσεως κάποιας σταθερής βάσεως. Τελευταία πολεμική σύγκρουση με συμμετοχή πολεμικών πλοίων ο πόλεμος Μεγάλης Βρετανίας - Αργεντινής για τα νησιά Φώκλαντ. Οι Βρετανοί έχασαν έξι πολεμικά (δύο φρεγάτες [Ardent, Antelope], δύο αντιτορπιλικά, δύο βοηθητικά). Κύριος καταστροφέας τα αεροπλάνα Douglas A-4 Skyhawk, απαρχαιωμένα ήδη από τότε (σχεδιασμένα από τις αρχές της δεκαετίας 1950). Απόσταση των βάσεων τους από το πεδίο της συγκρούσεως τουλάχιστον 300 μίλια. Οι δικές μας φρεγάτες θα δράσουν, σε περίπτωση συγκρούσεως με την Τουρκία, μέσα σε μία κλειστή θάλασσα μέσου πλάτους 300 χιλιομέτρων (λιγότερο από 200

μίλια). Γεμάτη από εμπόδια. Αεροπλάνα η Τουρκία διαθέτει αναβαθμισμένα F-16 και σε λίγο πέμπτης γενιάς F-35 (stealth – αποκρυπτόμενα). Μπορούν οι φρεγάτες να επιβιώσουν σε αυτό το περιβάλλον;

Μία προσομοιάζουσα περίπτωση υπάρχει μεταξύ Σουηδίας και Ρωσίας. Η Βαλτική θάλασσα. Στενότερη βέβαια και πιο ρηχή. Θεωρητικό πεδίο πολεμικών επιχειρήσεων. Τα Σουηδικό ναυτικό βασικά συγκροτείται από μικρές κορβέτες πολύ μεγάλης ταχύτητας και ευελιξίας επί πλέον stealth. Χαρακτηριστικά που βελτιώνουν σημαντικότερα την επιβιωσιμότητα του σκάφους. Και βεβαίως χαμηλού κόστους αποκτήσεως, λειτουργίας και συντηρήσεως. Τύπος VISBY. Τιμή αγοράς 184 εκατομμύρια δολάρια ήσον περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ. Φρεγάτα FREMM τιμή 598-670 εκατομμύρια ευρώ κατά μονάδα. (Όσο 4 VISBY και 8-10 F-35. Και των οποίων η απώλεια κομματιαστή. Όχι μια κι έξω!). Τύπου BELH@RRA γύρω στα 800 εκατομμύρια. Οι Τούρκοι έχουν 8 κορβέτες. «Το παιγνίδι των τουρκικών παραβιάσεων συνεχίζεται. Την Πέμπτη τουρκική κορβέτα παρεβίασε τα εθνικά μας χωρικά ύδατα με αποτέλεσμα να επέμβει η φρεγάτα του Π.Ν. “Ναυαρίνο”» (Ειδησεογραφία 2 Ιουνίου 2017).

Ενδοσκόπηση: Μα τι κάνω; Τι δουλειά έχεις εσύ με πολεμικές προμήθειες; Τι ξέρεις; Κάνεις προτάσεις; Μοιάζει σαν να επήραν τα μυαλά σου αέρα! Συμμαζέψου λίγο. Αμέσως η άλλη συνειδησιακή φωνή καθησυχαστική. Δεν υποδεικνύω. Δεν είμαι τόσο βλάκας. Με την Wikipedia εδούλευα. Διαχειρίζομαι το 5,50% του φόρου εισοδήματος που πληρώνω και πάει για την άμυνα της χώρας! Καλημέρα σας και καλά όνειρα...

4 Μαΐου 201

Νικ. Α. Γ. Λιναρδάτος