

ΝΙΚ. Λ. Γ. ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ
 Στροφυλίου 14
 145 61 Κηφισιά
 Τηλ.210-8080237

Προς
 την Διεύθυνση της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ
 Δημητρίου Φαληρέως 2
 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ

Κύριε διευθυντά,

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου βράδυ. Στη διαδικτυακή εφημερίδα Cretapost.gr περιγραφή των εγκαινίων, νωρίτερα την ίδια μέρα στο Ηράκλειο, της εκθέσεως "Από τον ανένδοτο στην αλλαγή". Πολλοί οι ομιλητές. Είπε ο Φίλιππος Πετσάλνικος : «Αυτή η έκθεση αποτελεί αφετηρία για μία νέα πορεία της χώρας». Γευόμαστε τώρα τη νοστιμιά της προηγούμενης πορείας. Παράκληση μη μας τη διακόψεις. Μίλησε και ο Γιώργος Παπανδρέου ο του Ανδρέα είπτε: «Να αποφασίσουμε όλοι μαζί τι κίνημα θέλουμε, τι κίνημα έχει ανάγκη ο τόπος. [Κακεντρεχές σχόλιο: από κούνημα έχει ανάγκη από ταρακούνημα]. Να γίνουμε εμείς η Αλλαγή που οραματιστήκαμε ξανά». Μου αρέσει το ξανά. Όταν εμείς οι Έλληνες επί πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια γνωρίζουμε ότι «το δīs εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού». Ούτε απλώς γνωστικού.

Περισσότερο όμως μου αρέσει το οραματιζόμαστε. Διότι μου δίνει την ευκαιρία να υπενθυμίσω τι έχει πεί ο Helmut Schmidt (1918 - ...). Σοσιαλδημοκράτης καταξιωμένος πρώην καγκελάριος της Γερμανίας (1974-1982), πάντα μεγάλος Ευρωπαίος χαίρων ευρύτατης εκτιμήσεως, σήμερα σοφός σχολιαστής των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Αναγράφει το ZEITmagazin (ο Schmidt υπήρξε εκδότης της ZEIT), στο φύλλο της 4^{ης} Μαρτίου 2010, παρατήρησή του σε ερώτηση περί των οραμάτων: «Έδωσα κάποτε την απάντηση : Όποιος έχει οράματα πρέπει να πάει σε γιατρό». (Wer Visionen hat sollte zum Arzt gehen). Στα αγγλικά το έχω συναντήσει ως "...go to a psychiatrist". Και στα ελληνικά, σ' ΤΑ ΝΕΑ (28-29 Οκτ. 2011), ο Γιώργος Παππάς το μεταφέρει: «Ο πολιτικός που έχει οράματα πρέπει να αναζητήσει ψυχίατρο». Εδώ που τα λέμε, δεν πρόκειται περί καθαυτό παρανοήσεως. Το ειδικό χωράει μέσα στο γενικό. Στο γενικό "όποιος" το ειδικό "όποιος πολιτικός" και όταν λέει "γιατρό" δεν εννοεί βέβαια τον ωριλά, τον χειρουργό ή τον ...μαιευτήρα!

Κατάληξη. Αυτού που έχουμε χρεία είναι ένα ρεαλιστικό ΣΧΕΔΙΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ μεταρρυθμίσεων. Σταθερά βήματα στο στέρεο έδαφος της πραγματικότητας. Όχι οπτασίες και φαντάσματα. «Όποιος θέλει να φτάσει ένα μακρινό στόχο πρέπει να κάνει μικρά βήματα». Ρήση του διακεκριμένου (βραβείο Νομπέλ) Αμερικανού λογοτέχνη Saul Bellow (1915-2005). Μικρά μεν, αλλά με σιγουριά και αυτοπεποίθηση είναι η δική μου ταπεινή συμβο(υ)λή..

25 Οκτωβρίου 2014

Μετά τιμής

Νικ. Λ. Γ. Λιναρδάτος