

Στή σελίδα 286 του τόμου ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΙΘΑΚΗ / ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ (έκδοση του Σωματείου ΛΟΓΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, 1995) υπάρχει τό παρακάτω λήμμα:

ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΛΕΑΝΑΡΟΣ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

τ. Υπουργός - τ. Βουλευτής Επικρατείας

Είναι γιος του Γεωργίου Λιναρδάτου και της Παρασκευής, από το Ληξούρι. Γεννήθηκε στο Ληξούρι το 1924, όπου τελείωσε τις γυμνασικές σπουδές του.

Από τον Ιούνιο του 1945 εργάστηκε στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών (υπό τις διάφορες κατά καιρούς ονομασίες της), ενώ παράλληλα σπούδαζε στο Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεμίου Αθηνών. Το 1956 τοποθετήθηκε υποδιευθυντής και αργότερα διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών στη Νέα Υόρκη. Το 1962 επέστρεψε στην κεντρική υπηρεσία και το 1965 τοποθετήθηκε στη θέση του διευθυντή Εξωτερικού Τύπου. Παρατήθηκε αμέσως μόλις εκ-



δηλώθηκε το στρατιωτικό προξενικό της 21 Απριλίου 1967 και από το 1968 ασχολήθηκε στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Μετά την πτώση της δικτατορίας, στις 12 Αυγούστου 1974, ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Τύπου και Πληροφοριών και στις 9/10/1974, Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών στην Υπηρεσιακή Κυβέρνηση Κ. Καραμανλή, που διεξήγαγε τις εκλογές της 17/11/1974.

Το 1977 διετέλεσε γενικός γραμματέας του Κόμματος των Νεοφιλελευθέρων. Από το Σεπτέμβριο του 1978 έως το Μάιο του 1980 διετέλεσε σύμβουλος του Υπουργού Συντονισμού. Το 1988-89 ήταν γενικός διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κ. Μητσότακη. Ήταν βουλευτής Επικρατείας του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας από τις 18 Ιουνίου ως τις 12 Οκτωβρίου 1989. Από 3 Ιουλίου έως 12 Οκτωβρίου 1989 διετέλεσε ακόμη υφυπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως, στην Κυβέρνηση Τζαννή Τζαννετάκη. Επαναελέχθηκε βουλευτής Επικρατείας στις εκλογές της 5 Νοεμβρίου 1989 (έως 12 Μαρτίου 1990), οπότε διαλύθηκε η Βουλή. Επανεελέχθηκε στις εκλογές της 8ης Απριλίου 1990. Διετέλεσε υφυπουργός παρά τω Προεδρευομώ (8-8-1991/7-8-1992), στην Κυβέρνηση Κ. Μητσότακη.

Ο Νικόλαος-Λεωνόρος Λιναρδάτος μιλά αγγλικά και γαλλικά. Παντρεύτηκε τη Μάρω, το γένος Μητσού.

Οί πληροφορίες είναι σωστές. Δέν είναι μόνο ακριβές ότι έτελειωσα τις εγκύκλιες σπουδές μου στό Ληξούρι. Τίς έτελειωσα στην Άθήνα. Έπῆρα άπολυτήριο γυμνασίου από τή Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή του Διδατκαλείου Μέσης Έκπαιδεύσεως (κοινώς Βαρβάκειο).